

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Εβδομαδιαίο περιοδικό • Αριθμ. φύλ. 2
Συντάκτης: Επίσκοπος Ιερεμίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΗΣ

1. Η σχέση μας με τον Θεό, αγαπητοί μου, εκφράζεται με την λέξη «πίστη». Είναι δυνατή ή λέξη αυτή και εκφράζει ένα δυνατό δεσμό. Προέρχεται από τό ρήμα «έμπιστεύομαι». Λέγοντας, λοιπόν, «πιστεύω» στον Θεό σημαίνει ότι έμπιστεύομαι απόλυτα σ' Αυτόν, παραδίδομαι σ' Αυτόν, είμαι δικός Του.

Υπογράψαμε δέ και ιερό συμβόλαιο ότι ανήκουμε στον Θεό και δώσαμε μάλιστα και υποσχέσεις και όρκους ότι θά είμαστε δικοί Του και θά ζούμε όπως θέλει Αυτός. Οί υποσχέσεις αυτές και οί όρκοι αυτοί δόθηκαν όταν μπήκαμε στην Οικογένεια του Θεού, πού λέγεται ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ναί! Ο Ίησους Χριστός, ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και ήρθε εδώ κάτω στην γή για νά κάνει την Οικογένειά Του. Σ' αυτήν την ιερή Οικογένεια του Θεού μπήκαμε και μεις όταν βαπτιστήκαμε. Καί τότε δώσαμε τον όρκο ότι αποτασσόμαστε τον Σατανά και όλα τά έργα του («*αποτάσσομαι τῷ Σατανᾷ καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ...*») και συντασσόμαστε με τον Χριστό («*συντάσσομαι τῷ Χριστῷ*»). Καί αφού βαπτιστήκαμε, πήραμε τό όνομα του Αρχηγού μας, του Ίησού Χριστού, και λεγόμαστε και εμεῖς «χριστιανοί». Αλλά λεγόμαστε «χριστιανοί» και επειδή «χριστήκαμε». Μετά τό βάπτισμά μας χριστήκαμε με τό Άγιο Μύρο και πήραμε τά χαρίσματα του Άγίου Πνεύματος. Καί διότι λοιπόν «χριστήκαμε» λεγόμεθα και γι' αυτό «χριστιανοί». Μεγάλο πράγμα, λοιπόν, μεγάλη τιμή και άξία τό ότι είμαστε χριστιανοί!

2. Η πίστη μας, άδελφοί χριστιανοί, λέγεται «όρθόδοξη πίστη» και εμεῖς λεγόμαστε «όρθόδοξοι χριστιανοί». Όπως έλεγε ο άγιος Κοσμάς ο Αίτωλός στα κηρύγματά του, πρέπει «*νά καυχώμαστε και νά χαιρώμαστε, πού είμαστε όρθόδοξοι χριστιανοί. Γιατί όλες οί πίστες – έλεγε ο άγιος – είναι ψεύτικες και μόνο ή πίστη των όρθόδοξων είναι άληθινή!*» Καί είναι άληθινή ή πίστη μας, γιατί είναι ή ίδια με αυτά πού δίδαξε ο Κύριος ήμών Ίησους Χριστός και οί άγιοι Άπόστολοι, ή ίδια πίστη με αυτή πού παρέλαβαν οί άγιοι Πατέρες από τούς άγίους Άποστόλους και έφθασε μέχρις έμας. Αυτή την πίστη είχαν πρώτα όλοι οί χριστιανοί και οί τωρινοί παπικοί και οί προτεστάντες. Αλλά ξέφυγαν μετά αυτοί, κόπηκαν από τό δένδρο της Όρθοδοξίας, έκαναν δικά τους παρακλάδια, δικές τους παρατάξεις, και χωρίστηκαν από την Έκκλησία του Χριστού, από την Όρθόδοξη, δηλαδή, Έκκλησία.

3. Αλλά ενώ ή πίστη μας, άδελφοί, είναι σωστή και άληθινή, εμεῖς δέν την γνωρίζουμε. Δέν γνωρίζουμε τί είναι ή Άγία Τριάδα, ο Θεός μας, δέν γνωρίζουμε τί είναι ή Έκκλησία και ποιά είναι τά Μυστήριά της, δέν ξέρουμε τί συμβαίνει μετά τον θάνατο του ανθρώπου και τί πρέπει νά κάνουμε για νά εύαρεστήσουμε τον Θεό και νά αγιάσουμε. Γιατί ο σκοπός της ζωής μας είναι νά αγιάσουμε. Σ' αυτό πρέπει νά δώσουμε όλο τό ενδιαφέρον μας και όλη την φροντίδα μας: Στο νά σωθεί ή ψυχή μας. – Δέν ξέρουμε, λοιπόν, τίς άλήθειες της πίστες μας, τά «δόγματα» της όρθόδοξης Έκκλησίας μας, όπως λέγονται. Καί πρέπει νά τά μάθουμε αυτά τά «δόγματα», γιατί αυτά είναι πού παρερμήνευσαν και άλλαξαν οί παπικοί και προτεστάντες και βρέθηκαν έξω από την Έκκλησία και έκαναν δικές τους παρασυναγωγές. Τό δέ μεγαλύτερο δόγμα της πίστες μας, αγαπητοί μου, είναι ή ΘΕΟΤΟΚΟΛΟΓΙΑ. Ναί! Όποιος ξέρει τό δόγμα για την Θεοτόκο Παναγία, αυτός πραγματικά είναι όρθόδοξος και αυτός ξέρει καλά και τά άλλα δόγματα της πίστες μας. Γι' αυτό και ένας χαιρετισμός στην Παναγία μας λέει: «*Χαίρε των δογμάτων αὐτοῦ τό κεφάλαιον!*» Δηλαδή, τό κεφαλαίωδες, τό κορυφαίο από όλα τά δόγματα του Χριστού είναι ή ΠΑΝΑΓΙΑ! Γι' αυτό και εμεῖς οί Όρθόδοξοι τιμούμε ιδιαίτερα την Παναγία μας και σ' όλα τά σπίτια είναι ή εικόνα Της και ό,τι δύσκολο μάς συμβαίνει «Παναγία μου, Παναγία μου», λέμε.

4. Η όρθόδοξη πίστη μας, αγαπητοί μου, επειδή έχει ώραία διδασκαλία, έχει γι' αυτό και ένα δικό της ώραίο και γλυκό ήθος. Οί σωστοί όρθόδοξοι χριστιανοί πρέπει νά βάλουν σαν

σκοπό της ζωής τους τό νά γνωρίσουν καί νά αγαπήσουν τόν Θεό καί νά ζήσουν ὅπως Αὐτός θέλει. Ἐπειδή δέ ξέρουμε ὅτι ὅλα τά φταίει ὁ ἐγωισμός, γι' αὐτό, οἱ σωστοί χριστιανοί, οὔτε οἱ ἴδιοι πρέπει νά λέγουν ἐπαινετικά λόγια γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά οὔτε καί νά θέλουν νά ἀκούουν καί ἀπό τούς ἄλλους καλά λόγια γιά τούς ἑαυτούς τους, γιά νά μήν πέσουν στήν ὑπερηφάνεια. Ὁ σωστός ὀρθόδοξος χριστιανός εἶναι πολύ ταπεινός καί δέν «σηκώνει κεφάλι», γιά νά ὑψωθεῖ παραπάνω ἀπό τούς ἄλλους. Ἐπίσης, ἐπειδή ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε ὅτι εἶναι «στενή καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός», πού εἰσάγει στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γι' αὐτό καί ἡ Ὀρθοδοξία λέει στά παιδιά της νά κάνουν ἄσκηση, γιά νά μπορέσουν νά περάσουν ἀπό τήν «στενή ὁδό» τῆς σωτηρίας. Καί τούς λέει ἀκόμη νά χύνουν δάκρυα μετανοίας, γιατί ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας δέν εἶναι μόνο «στενή», ἀλλά εἶναι καί «τεθλιμμένη». Ἔτσι ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα εἶναι ἀσκητική καί πένθιμη γιά τά ἀμαρτήματα πού διαπράξαμε. Ἔτσι ἔζησαν οἱ ἅγιοι, ἀγαπητοί μου, πού τιμᾶμε τήν μνήμη τους καί προσκυνᾶμε τά ἅγια εἰκονίσματα τους. Ἔκαναν ἀσκητικά παλαίσματα, ἀγρυπνίες, γονυκλισίες, νηστείες, σκέπτονταν συνεχῶς τά ἀμαρτήματά τους, στέναζαν καί ἔκλαιγαν γι' αὐτά καί ζητοῦσαν συνέχεια ἀπό τόν Θεό νά τούς δώσει τήν ἄφεση καί τήν συγγνώμη. Διαβάστε τούς βίους τῶν ἁγίων καί θά δεῖτε πῶς ἔζησαν οἱ ἅγιοι. Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ὡς τό πιό ἀγαπητό τους ἀνάγνωσμα, μετά τήν Ἁγία Γραφή, ἔχουν τούς βίους τῶν ἁγίων.

5. Ἀλλά προσέχετε, ἀδελφοί, προσέχετε μερικούς δραστήριους τάχα ἱερεῖς καί θεολόγους, πού μᾶς ἔκαναν τήν ζημιά καί νά μᾶς ἄλλαξαν τό ὀρθόδοξο ἦθος, πού μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Αὐτοί οἱ νεώτεροι δέν φαίνεται νά τονίζουν τήν μετάνοια, τήν προσευχή καί τήν ἄσκηση σάν κύριο ἔργο τοῦ χριστιανοῦ, ἀλλά ρίχνουν ἄλλοῦ τήν βαρύτητα τῶν λόγων τους. Τήν ρίχνουν στά δικά τους νεωτεριστικά φρονήματα καί στήν προβολή τοῦ ἔργου τους! Καί σάν κύριο χαρακτηριστικό τους αὐτοί ἔχουν τό νά «σηκώνουν» πολύ τό κεφάλι τους καί νά «ἀποκεφαλίζουν» μέ τό σπαθί τοῦ λόγου τους τούς ἄλλους. Ἀλλά ὅποιος ζεῖ πραγματικά τήν μετάνοια, δέν τοῦ κάνει καρδιά νά κατηγορήσει τόν ἄλλο, οὔτε νά δικαιώσει τόν ἑαυτό του καί νά δημιουργεῖ ἔριδες μέ τούς ἀδελφούς του. Γιατί τό ἄλλο χαρακτηριστικό αὐτῶν εἶναι τό νά διαπληκτίζονται καί νά φατριάζουν. Μακριά ἀπό αὐτούς, χριστιανοί μου, μακριά, γιατί δέν πρόκειται νά προοδεύσετε πνευματικά ἐπηρεαζόμενοι ἀπ' αὐτούς. Θά εἶστε ὅλο ταραγμένοι καί συγχυσμένοι. Ἄν δέ καί ἐγώ, μέ τούς λόγους μου καί τήν συμπεριφορά μου, σᾶς ἔχω παρουσιάσει ἕνα τέτοιο ἀντορθόδοξο δείγμα, σᾶς παρακαλῶ ταπεινά νά μέ συγχωρέσετε καί εὐχηθεῖτε γιά τήν διόρθωσή μου. Ἐπιθυμῶ νά εἶμαι ζηλωτής γιά τόν Κύριο τόν Θεό μας, πιστός στά ὀρθόδοξα δόγματα καί ἀγωνιστής γι' αὐτά, ἀλλά μέ σεμνότητα καί ταπείνωση καί ἀγάπη καί πρὸς τούς διαφωνοῦντας πρὸς ἐμένα, χωρίς νά τούς προσάπτω τήν βαρειά κατηγορία τοῦ «αἰρετικοῦ», ἐπειδή διαφωνοῦν μαζί μου.

6. Χριστιανοί μου, φροντίστε νά μάθετε τά ὀρθόδοξα δόγματα, διαβάζοντας εἰδικά δογματικά βιβλία, καί νά ζητε μέ τό ὀρθόδοξο ἦθος. Σάν κύριο σκοπό σας νά βάλετε τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας. Παρατηρήστε ὅτι τά πιό πολλά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας τελειώνουν μέ τό «σῶσον τās ψυχάς ἡμῶν». Νά πηγαίνετε σέ σωστό πνευματικό πατέρα καί νά ἐξομολογεῖστε μέ ταπείνωση καί εἰλικρίνεια τά κρίματά σας. Νά μήν κατηγορεῖτε κανέναν, γιά νά εὕρει ἔλεος ἡ ψυχή σας τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Νά προσεύχεστε καί μέ δικά σας λόγια στόν Θεό, ἀλλά καί μέ τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τήν Σύνοψη ἢ τόν Συνέκδημο. Γιατί λεγόμαστε «Ὀρθόδοξοι», ἐπειδή ὀρθά δοξάζουμε-λατρεύουμε τόν Θεό μας. Καί τόν δοξάζουμε ὀρθά μέ τήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, πού πραγματικά εἶναι θεόπνευστη. Νά ἔχετε εἰκονίσματα στά σπίτια σας, νά ἀνάβετε καντήλι στήν Παναγία, νά καίετε λιβάνι, νά κάνετε κομποσχοῖνι μέ τήν εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησέ με» καί νά πηγαίνετε σέ ἱερά Προσκυνήματα, ὅπου ὑπάρχουν θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας μας, γιά νά παίρνετε τήν Χάρη Της.

Αὐτό εἶναι, χριστιανοί μου, τό ὀρθόδοξο ἦθος καί σᾶς εὐχομαι νά τό ζεῖτε καί νά τό ἀπολαμβάνετε μέ τήν καρδιά σας καί νά τό δώσετε σάν ἱερή προίκα καί στά παιδιά σας. Θά σᾶς εὐγνωμονοῦν αὐριο αὐτά γι' αὐτή τήν ἀνατροφή πού τούς δώσατε. Ἀλλά θά σᾶς εὐγνωμονεῖ καί ἡ πατρίδα μας γιά τά παιδιά πού τῆς παραδώσατε, ζυμωμένα μέ τήν ὀρθόδοξη παράδοση.

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας