

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΝΑΝΗ

Άγαπητέ κ. Νάνη, εύχαριστώ γιά τήν νομοκανονική μελέτη σας, τήν όποία μου άποστείλατε καί έδημοσιεύσατε, αλλά πολύ λυπάμαι, διότι μέ τά πολλά καί ποικίλα ποιμαντικά καί θεολογικά καθήκοντα, πού μέ βαρύνουν δέν δύναμαι, δέν έχω τόν χρόνον νά σας άπαντήσω. Παρήλθεν ή ήμέρα καί δέν έξετέλεσα τά βασικά μου καθήκοντα. Τό καθημερινό βιβλικό ανάγνωσμα δέν τό έμελέτησα, ούτε τό πατερικό, τό σημερινό συναξάρι δέν τό έδιάβασα, άπόδειπνο καί κομποσχοϊνι δέν έχω κάνει άκόμη. Τήν Παράκληση στην Ύπεραγία Θεοτόκο μέχρι τό μέσον μόνο τήν έτέλεσα, τό δέ κύριό μου διακόνημα, τό έρμηνευτικό, έδω καί μερικές μέρες, μ' αυτό τό λεγόμενο «Ούκρανικό», δέν τό προχώρησα. Έν τω μεταξύ ό προϊστάμενός μου, ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, μέ έκάλεσε καί μου έκανε παρατήρηση ότι άργοπορεί τό έργο πού μου άνέθεσε ή Έκκλησία, τήν έρμηνεία τών βιβλίων τής Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα δέ, άν καί κατάκοπος άπό τά ποιμαντικά τής ήμέρας διακονήματα, πρέπει νά έτοιμάσω καί τό αύριανό πανεπιστημιακό μου μάθημα διά τούς φοιτητάς τών Αθηνών. Δέν έχω λοιπόν, κ. Νάνη, τόν χρόνο γιά άπάντηση στην άπάντησή σας, διότι – ξέχασα – είναι καί τά άλλα καθήκοντά μου ως πνευματικού πατρός, νά επικοινωνήσω μέ ψυχές γιά τά διάφορα θέματά τους, τά όποία μου έχουν έμπιστευθει. Καί όλα αυτά μέ προχωρημένο νόσημα καρδιάς, διά τό όποϊον οί θεράποντες ίατροί μου συνιστούν ήρεμία καί όχι σύγχυση καί κόπωση.

Συγγνώμη, κ. Νάνη, πιεζόμενος άπό τά παραπάνω, λέγω ότι καί αύτή τήν άπάντησή σας φευγαλέα καί όχι έπισταμένως τήν άνέγνωσα. Αλλά καί πάλι σας εύχαριστώ διά τόν κόπο σας καί τήν καλωσύνη σας νά μου τήν άποστείλετε. Έγώ, άγαπητέ συνάδελφε, διετύπωσα γιά τό λεγόμενο *Ούκρανικό*ν μία γνώμη επί του θέματος, αύτήν τήν γνώμη, τήν όποία ό Αρχιεπίσκοπος καί οί πλείστοι τών Ίεραρχών διετύπωσαν. Νομίζω ότι εϋ καί καλώς έχω τό δικαίωμα αύτό. Θέλοντας δέ νά πω, επί τεθέντος έρωτήματος κατά τήν όμιλία μου στά «Δημήτρια» Μπραχαμίου, ότι πάντοτε συμβαίνουν παραβάσεις Ίερών Κονόνων, έτσι πρόχειρα, στον προφορικό μου λόγο αναφέρθηκα στην πλέον έκλεκτή έκκλησιαστική κατάσταση, τήν επί Αρχιεπισκόπου Ίερωνύμου Α΄, καί είπα ότι καί γιά τήν κατάσταση αύτή άκόμη ό πολός π. Έπιφάνιος είπε ότι «τσουβαλιάστηκαν οί κανόνες...» καί τά παρακάτω. Μάρτυς μου ό Θεός, τόν Όποϊο άγαπώ καί λατρεύω καί διακονώ μέ τά πολλά μου όμως λάθη, μάρτυς μου ό Θεός, λέγω, ότι πραγματικά ό π. Έπιφάνιος μου είπε αύτήν τήν φράση, άκριβώς – άκριβέστατα όπως τήν άνέφερα στην προηγούμενή μου προς σας άπάντηση. Έπομένως, άγαπητέ κ. Νάνη, μήν άπαντάτε εις έμέ τά όσα γράφετε, διότι δέν τήν είπα έγώ τήν έκφραση αύτή, αλλά ό π. Έπιφάνιος. Άν δέ ζητάτε νά σας πω τήν δική μου γνώμη επί του θέματος, μέ πολλή ειλικρίνεια σας λέγω ότι έγώ δέχομαι, παραδέχομαι καί πιστεύω τά όσα άκριβώς γράφετε. Δηλαδή, μπορεί νά μήν είναι άκριβώς νόμιμη ή Άριστίνδην Σύνοδος, αλλά γιά τό συμφέρον τής Έκκλησίας, κατ' οίκονομίαν, γίνονται μερικά πράγματα δεκτά καί έπιτρεπτά. Καί επειδή γνωρίζω τόν π. Αύγουστίνο (είμαι κουρά του εις μοναχόν καί χειροτονία εις διάκονον) καί έμεινα μία δεκαετία πλησίον του, άπό άγάπη προς τήν Έκκλησία ό Μακαριστός Γέροντας, άν καί έβλεπε καί αύτός (καί όχι μόνο ό π. Έπιφάνιος) κάποιες παραβάσεις, όμως, βλέποντας καί ότι τά πράγματα στην Έκκλησία δέν πηγαίνουν καλά καί έλπίζοντας εις μία βελτίωση τών πραγμάτων, διά τήν όποϊαν ό ίδιος είχε έργαστεί πρό έτών, έδέχθη μίαν μικρά παράβαση κανόνων (αυτό πού ό π. Έπιφάνιος είπε «τουβάλιασμα»), γιά νά έλθουν καλύτερες ήμέρες. Αύτή είναι ή πίστις μου επί του θέματος καί ασφαλώς καί ή έκλογή του Ίερωνύμου (Α΄) καί αί γενομένοι άπ' αύτόν χειροτονίαί ήταν νόμιμαί καί ήλθε πράγματι δι' αύτών μία πνευματική αναγέννηση. Διότι οί έκλεγέντες επί Ίερωνύμου έπίσκοποι ήταν περισσότερο άπό άριστοι. Έπαναλαμβάνω ότι αναφερόμενος στην όμιλία μου εις τά «Δημήτρια»

περί τοῦ «Οὐκρανικοῦ» καί λέγοντάς μου μερικοί περί παραβάσεων Κανόνων ἐγώ, ἔτσι πρόχειρα, θυμήθηκα τόν λόγο τοῦ π. Ἐπιφανίου πού καί στήν καλύτερα ἐκκλησιαστική κατάσταση ἔγιναν παραβάσεις. Ἔτσι λοιπόν εἶπα τόν λόγον αὐτόν καί μὴν κάνετε τόν κόπο καί σεῖς καί ἄλλοι νά μοῦ γράφετε πραγματείες διά θέματα τά ὅποια ἤδη δέχομαι καί πιστεύω, συμφωνοῦντες μαζί σας ἐπί τούτων.

Δέν ἔχω ἀντοχή, ἀγαπητέ κ. Νάνη, γιά περισσότερα, γιατί τώρα πρέπει νά πάρω καί τά βραδυνά μου φάρμακα τῆς καρδιᾶς, νά πῶ καί τά «πατερμά» μου, νά κάνω τήν ὑπόλοιπη Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ἐτοιμάσω τό αὐριανό μου Πανεπιστημιακό μάθημα.

Σᾶς εὐχομαι τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ σᾶς καί τήν οἰκογένειά σας.

Μέ τιμή καί εὐχές,
Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας