

# ΚΑΤΗΧΗΣΗ

## Γιά τά παιδιά καί τούς νέους

(Γιά τά παιδιά τῶν Σχολείων μας, τώρα πού δέν διδάσκονται τήν ὀρθόδοξη πίστη μας ὁμολογιακά)

Δεκαπενθήμερο περιοδικό – Ἀριθμ. φύλ. 1

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

### Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

#### ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ

1. Πρέπει, ἀγαπητά παιδιά, νά μάθουμε τί εἶναι ὁ Θεός μας, ὅπως μᾶς τό ἀποκαλύπτει τό βιβλίο Του, ἡ Ἁγία Γραφή. Μερικοί νομίζουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι μιά ἀνώτερη δύναμη, πού ἀπό ἐκεῖ ψηλά κυβερνάει τόν κόσμο. "Ὁχι! Ὁ Θεός δέν εἶναι καμμιά ἀφηρημένη δύναμη, ἀλλά εἶναι πρόσωπο, γι' αὐτό καί λέγεται ὁ "Ὄν. Εἶναι ὁ Ζωντανός Θεός. Ἐμεῖς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί ὅλη ἡ κτίση γύρω μας καί αὐτοί οἱ ἄγγελοι ἀκόμη, εἴμασταν μή ὄντα. Δέν ὑπῆρχαμε. Καί γίναμε ὄντα, ὑπάρχουμε, δηλαδή, ἀπό τόν "Ὄντα Θεό. Μάθετε λοιπόν, παιδιά, ἀπό τήν ἀρχή ὅτι πρέπει νά κάνουμε διάκριση μεταξύ κτιστοῦ (πού εἴμαστε ὅλοι ἔμεῖς καί ἡ γύρω φύση μας) καί ἀκτίστου (πού εἶναι ὁ Θεός). Διάκριση μεταξύ τοῦ "Ὄντος (πού εἶναι ὁ Θεός) καί μή ὄντος (πού εἴμαστε ἔμεῖς).

2. Ἀλλά ὁ Θεός δέν εἶναι μόνο πρόσωπο (ὁ "Ὄν), εἶναι καί ἀγάπη. Καί ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, πρέπει νά ἔχει κοινωνία καί μέ ἄλλα πρόσωπα. Ἔτσι λοιπόν, ὁ Θεός, ἐνῶ εἶναι ἕνας, ὅμως εἶναι τρία Πρόσωπα. Εἶναι ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. Εἶναι ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τά τρία ὅμως αὐτά Πρόσωπα εἶναι ἕνας Θεός, γιατί ἔχουν μία θεία Οὐσία. Πηγὴ θεότητας εἶναι ὁ Πατέρας. Ἀπό τόν Πατέρα γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἀπό τόν Πατέρα πάλι ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό, παιδιά, εἶναι βασικό δόγμα τῆς πίστεως μας καί λέγεται Τριαδικό δόγμα καί τό ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας. Οἱ Παπικοί, πού τούς λένε καί «Καθολικούς», πιστεύουν καί αὐτοί στήν Ἁγία Τριάδα, ἀλλά σέ ἄλλη, σέ δική τους Ἁγία Τριάδα. Γιατί λένε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν ἐκπορεύεται μόνο ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά καί ἀπό τόν Υἱό. Δηλαδή, βάζουν καί δεύτερη ἀρχή στήν θεότητα, ἀντίθετα στό «Πιστεύω», πού μᾶς παρέδωσε ἡ Α' καί ἡ Β' Οἰκουμενική Σύνοδος. Σάν νά θέλουν νά ποῦν ὅτι εἶναι ἀδύνατο τό Ἅγιο Πνεῦμα καί θέλει δύο ἀρχές γιά νά στηριχθεῖ. Αὐτό εἶναι ἡ περίφημη αἵρεση τῶν Καθολικῶν, τό «φιλιόκβε» (= «καί ἀπό τόν Υἱό»).

3. Στήν προσευχή σας, παιδιά, νά μή λέτε γενικά μόνο «Θεέ μου, Θεέ μου», ἀλλά νά ὁμολογεῖτε καί τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Γιατί εἴπαμε σ' αὐτό τό μάθημα ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα. Νά λέτε δηλαδή: «*Ἁγία Τριάς ὁ Θεός ἐλέησον καί σώσον ἡμᾶς*». Ἄλλες σύντομες προσευχές στήν Ἁγία Τριάδα εἶναι τό «*Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς*» καί τό «*Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι*».

### ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

#### ΒΙΒΛΙΚΑ

#### Εἰσαγωγικό μάθημα

1. Σέ σειρά ἀπλῶν μαθημάτων, ἀγαπητοί μου φίλοι, θά Σᾶς μιλάω γενικά γιά τήν Ἁγία Γραφή. Εἶναι τό βιβλίο πού μιλάει γιά τόν Θεό. Μερικοί περιφρονοῦν τήν Ἁγία Γραφή, χωρίς ὅμως νά τήν ἔχουν διαβάσει. Ἀλλά δέν ἐπιτρέπεται νά περιφρονοῦμε ἕνα πράγμα, χωρίς νά τό γνωρίζουμε. Αὐτό δέν φανερώνει μορφωμένο ἄνθρωπο.

Ἡ Ἁγία Γραφή, παιδιά, χωρίζεται σέ δύο μεγάλα μέρη. Τό ἕνα λέγεται *Παλαιά Διαθήκη* καί τό ἄλλο λέγεται *Καينὴ Διαθήκη*. Καί ἡ Παλαιά καί ἡ Καينὴ Διαθήκη μιλᾶνε καί οἱ δύο γιά τόν Χριστό, δηλαδή, γιά τόν Μεσσία. Ἡ Παλαιά Διαθήκη λέγει ὅτι θά

ἔλθει ὁ Μεσσίας, ἐνῶ ἡ Καινὴ Διαθήκη λέγει ὅτι ἦλθε ὁ Μεσσίας. Καί τὸ τελευταῖο στήν σειρά βιβλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού λέγεται *Ἀποκάλυψη*, μᾶς λέει ὅτι *θά ξαναέλθει ὁ Χριστός*. Αὐτά τὰ τρία, λοιπόν, ὅτι *θά ἔλθει ὁ Μεσσίας*, ὅτι *ἦλθε* καί ὅτι *θά ξαναέλθει*, αὐτό εἶναι τὸ γενικό περιεχόμενο ὁλόκληρης τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

2. Στὴν ἀρχὴ πρέπει νὰ μελετήσουμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη. Δέν μπορούμε νὰ νοήσουμε τὴν Καινὴ Διαθήκη, ἂν δέν μελετήσουμε πρῶτα τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἔχει 49 μικρότερα βιβλία καί ἡ Καινὴ Διαθήκη ἔχει 27. Εἶπαμε ὅτι καί ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μιλάει γιὰ τὸν Χριστό καί ὄχι μόνο ἡ Καινή. Μιλάει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη γιὰ τὸν Χριστό ὄχι μόνο γιὰ τὸ ὅτι προφητεύει ὅτι *θά ἔλθει ὁ Χριστός*, ὅπως εἶπαμε, ἀλλὰ παρουσιάζει πραγματικά τὸν Χριστό. Πῶς καί πού τὸν παρουσιάζει; Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μιλάει γιὰ ἕνα θεῖο Πρόσωπο πού λέγεται «ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου», ἢ «ὁ μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος» ἢ «ὁ Ἄγγελος τῆς Διαθήκης». Αὐτὸ τὸ Πρόσωπο δέν εἶναι ὅπως οἱ ἄλλοι ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι «κτιστοί», δηλαδή, εἶναι δημιουργήματα, ἀλλὰ εἶναι ἄκτιστον Ὄν. Εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, πού προτοῦ νὰ γεννηθεῖ ἀπὸ τὴν Παναγία καί νὰ ἔλθει ἀνάμεσά μας, ἐμφανίζοταν στήν Παλαιὰ Διαθήκη ὡς Ἄγγελος σέ δίκαιους ἀνθρώπους. Βιαζόταν (!) τρόπον τινά ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ πότε νὰ σαρκωθεῖ καί νὰ ἔλθει ἀνάμεσά μας καί γι' αὐτὸ ἐμφανίζοταν καί πρὶν ἀπὸ τὴν σάρκωσή του. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη λοιπόν περιέχει τίς ἐμφανίσεις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, πρὶν ἀπὸ τὴν σάρκωσή του, γιὰ τὴν ὁποία διαβάζουμε στήν Καινὴ Διαθήκη. Ἄρα ἡ Παλαιὰ Διαθήκη περιέχει θεοφάνειες, γι' αὐτὸ δέν πρέπει νὰ περιφρονεῖται.

3. Εἶπαμε ὅτι ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μιλάει γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτὸ ὡς σκοπὸ ἔχει νὰ προετοιμάσει τὴν ἀνθρωπότητα νὰ δεχθοῦν τὸν Χριστό. Καί κατὰ πρῶτον ἡ Παλαιὰ Διαθήκη δημιουργεῖ στοὺς ἀνθρώπους τῆς τὸν πόθο καί τὴν λαχτὰρα γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καί μέ τὴν ὠραία τῆς διδασκαλία θέλει νὰ τοὺς διορθώσει γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸν Χριστό ὡς Σωτῆρα τους, ὅταν *θά ἔλθει*. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ διδασκαλία αὐτῆ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀνέβαζε τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸν Χριστό, δέν καταργήθηκε, εἶναι ὠφέλιμη καί ἀναγκαῖα καί σήμερα, γιατί εἶναι θεῖα διδασκαλία. Βέβαια κάποια ἄλλα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καταργήθηκαν μέ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ ἡ ὠραία τῆς διδασκαλία δέν καταργήθηκε. Ἐπιθυμῶ νὰ γνωρίζετε, παιδιά, αὐτά τὰ τρία: Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἔχει τρία πράγματα: (α) *Τὸ «ἐκπληρούμενο»*, (β) *τὸ «συμπληρούμενο»* καί (γ) *τὸ «καταργούμενο»*. Δηλαδή: Οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού μιλᾶνε γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ, ἐκπληρώθηκαν, ὅπως τὸ γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη. Αὐτὸ εἶναι τὸ «ἐκπληρούμενο». Ἡ ὠραία διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὄχι μόνο δέν καταργήθηκε στήν Καινὴ Διαθήκη, ἀλλὰ συμπληρώθηκε ἀπ' αὐτὴν. Αὐτὸ εἶναι τὸ «συμπληρούμενο». Οἱ θυσιῆς ὅμως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού προτύπωναν τὴν μεγάλη Θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Γολγοθᾶ αὐτές καταργήθηκαν, ἀφοῦ ἐγίνε ἡ Θυσία αὐτή. Αὐτὸ εἶναι τὸ «καταργούμενο».

4. Νὰ ἀγαπᾶτε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἀγαπητὰ παιδιά, καί γιὰ τὸν ἄλλο μεγάλο λόγο: Γιατί ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἔβγαλε τὴν ΠΑΝΑΓΙΑ! Βέβαια! Ἀφοῦ τὸ κήρυγμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν ὁ ἐρχομὸς τοῦ Χριστοῦ, *θά ἔπρεπε νὰ γεννηθεῖ πρῶτα ἡ Παναγία* Ἐκείνη Γυναίκα πού *θά γίνε ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Μεσσία*. Καί ἀγωνίζεται λοιπόν ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μέ τίς θεοπτίες τῶν δικαίων ἀνθρώπων τῆς καί τὰ κηρύγματα τῶν προφητῶν τῆς νὰ βγάλει τὴν Παναγία Αὐτὴ Γυναίκα. Καί ὅταν Αὐτὴ γεννήθηκε τελειώνει ὁ σκοπὸς τῆς.

Τὸ μεγαλύτερο προνόμιο τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μου φίλοι, εἶναι τὸ ὅτι μπορεῖ νὰ μιλάει στὸν Θεὸ καί νὰ προσεύχεται σ' Αὐτόν. Εὐχομαι ἡ καλὴ σας καρδιά νὰ γλυκαθεῖ ἀπὸ τὴν χάρι τῆς προσευχῆς. Κάθε μέρα νὰ λέτε αὐτὴν τὴν προσευχὴ στὸν Χριστό: «*Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με*». Καί στήν Παναγία μας νὰ λέτε τὴν προσευχὴ: «*Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ. Εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σοῦ, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν*». Καί μὴν παραλείπετε, παιδιά, τὸν Ἐκκλησιασμό σας τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Ἡ Θεῖα Λειτουργία εἶναι τὸ πιὸ ἱερό καί τὸ πιὸ γλυκὸ πού γίνεται στήν γῆ. Γιατί στήν Θεῖα Λειτουργία εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καί ὄλων τῶν Ἁγίων.

Παρακαλῶ, παιδιά, μὴ χάνετε τὴν σειρά τῶν μαθημάτων τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ, γιατί, μέ σύντομα καί ἀπλά λόγια, θὰ πᾶν νὰ πᾶν τὴν Ὁρθόδοξη πίστη μας.