

ΘΥΜΙΑΜΑ

«Θυμιάμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὁσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς»

Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό • Ἀριθμ. φύλ. 32

17 Δεκεμβρίου 2017

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερραμίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (2)*

1. Πλησιάζει, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡ μεγάλη ἐορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία εἶναι παγκόσμια ἐορτὴ. Εἶναι παγκόσμια ἐορτὴ, γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Σωτήρας ὄλων, ὄχι μόνον τῶν Ἰουδαίων, ἀλλά καί τῶν Ἑθνικῶν. Γιά νά δηλωθεῖ δέ αὐτό, ἡ παγκόσμια δηλαδή λύτρωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Θεός οἰκονόμησε ἔτσι τά πράγματα ὥστε ὁ Καῖσαρ Αὐγουστος νά ἐκδώσει διαταγή «ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τήν οἰκουμένην». Γιατί ὅλη ἡ οἰκομένη; Ἐπειδή, ὅπως ἐρμηνεύει ὁ Χρυσόστομος, ἐπρόκειτο νά διαδοθεῖ τό κήρυγμα τῆς εὐσεβείας σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, γι' αὐτό καί συνάπτεται ἡ οἰκουμένη σέ ἓνα σύνθημα. Καί ὅλο αὐτό θά ἦταν εἰς «*παρασκευὴν συμφωνίας τῆς εὐσεβείας, εἰς πάροδον τοῦ κηρύγματος, εἰς ὁδοποίησιν τῆς διδασκαλίας*». Καί μέ τίς ἐκστρατείες τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καί μέ τό διάταγμα τῆς ἀπογραφῆς ὅλης τῆς οἰκουμένης ἔφερε ὁ Θεός τά πράγματα ἔτσι, ὥστε νά ἐνοποιηθεῖ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα πολιτικά, «*ὑφ' ἐνὶ συνθήματι*», ὅπως λέγει ὁ Χρυσόστομος, γιά νά ἐπέλθει μέ αὐτό καί ἡ θρησκευτικὴ ἐνότητα μέ τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων. Καί πρὶν ἀπὸ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά τά φέροι ὁ Θεός πάλι ἔτσι τά πράγματα γιά μία ἐνοποίηση τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιο καί ἡ ὀρθοδοξὴ πίστη «*πάσῃ τῇ κτίσει*» (Μάρκ. 16,15).

2. Τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμον τὸν προεμήνυσαν οἱ προφῆτες, γιά νά προετοιμάσουν τὸν Ἰσραὴλ, ἀλλά καί τὸν κόσμον ὅλο γιά τὴν ὑποδοχὴ Του. Ἀκριβῶς γι' αὐτὸν τὸν λόγο ἐορτάσαμε αὐτὸν τὸν μῆνα Δεκέμβριο πολλοὺς προφῆτες. Καί σήμερον 17 τοῦ μηνὸς ἐορτάζουμε τὴν μνήμη τοῦ προφήτου Δανιήλ. Ὁ προφήτης αὐτὸς παρέστησε τὸν Μεσσία ἐρχόμενο ὡς «*Λίθον*», ὁ ὁποῖος κόπηκε ἀπὸ ὄρος ἄνευ χειρὸς ἀνθρώπου καί συνέτριψε τό πελώριο ἄγαλμα τοῦ ὄνείρου τοῦ Ναβουχοδονόσορα· αὐτὸς δέ ὁ Λίθος ἔγινε μέγα ὄρος καί γέμισε ὅλη τὴν οἰκουμένη (Δαν. 2,35). Τί σημαίνει αὐτό; Ποῖος εἶναι αὐτὸς ὁ Λίθος; Εἶναι ὁ Μεσσίας Χριστός, ὁ Ὁποῖος ἄνευ ἀνδρός, παρθενικά, γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παναγία, ὅπως καί ὁ «*Λίθος*» τῆς προφητείας τοῦ Δανιήλ κόπηκε ἄνευ χειρὸς ἀπὸ τό ὄρος. Καί συνέτριψε αὐτὸς ὁ «*Λίθος*» τὴν εἰκόνα τοῦ ὄνείρου τοῦ Ναβουχοδονόσορα, πού παρίστανε τά τέσσερα βασιλεία: τῶν Βαβυλωνίων, τῶν Περσῶν καί τῶν Μήδων, τῶν Ἑλλήνων καί τὴν τέταρτην σιδηρὰ βασιλείαν τῶν Ρωμαίων. Αὐτὰ συντρίφθηκαν καί κονιορτοποιήθηκαν, ἀλλά ὁ Λίθος ἔγινε ὄρος μέγα καί ἐπλήρωσε πᾶσαν τὴν γῆν. Ναί! Ἡ πίστις τοῦ Χριστοῦ ξαπλώθηκε σ' ὅλο τὸν κόσμον καί ἡ Ἐκκλησία Του λέγεται «*καθολικὴ*», γιατί συνέχεια ἐξαπλοῦται γιά νά ἀγκαλιάσει ὅλα τά πλάτη τῆς γῆς.

Λίθος, λοιπόν, εἶναι ὁ Μεσσίας· εἶναι ἐκεῖνος γιά τὸν ὁποῖο εἶπε ὁ Ἡσαΐας, «*Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιών λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου· καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτὸν οὐ κατασχυνηθήσεται*» (Ἠσ. 8,14. 28,16. Βλ. Ρωμ. 9,33). Καί ὄχι μόνον ὁ Ἡσαΐας, ἀλλά καί ὁ Δαυὶδ παριστᾷ τὸν Μεσσία ὡς Λίθον λέγοντας: «*Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγεννήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας*» (Ψαλμ. 117,22). Ποιά εἶναι ἡ γωνία; Κάθε γωνία ἐνώνει δύο τοίχους. Καί ὁ «*Λίθος*» Μεσσίας Ἰησοῦς Χριστός ἐνώνει τὴν Καινὴ καί τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, γιατί καί τῶν δύο Διαθηκῶν τό θέμα εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐνωσε δύο λαοὺς, καί τοὺς ἐθνικοὺς καί τοὺς Ἰουδαίους. Ἡ «*μυριάνδρος*» Ἐκκλησία τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπως τὴν λέει ὁ Χρυσόστομος, ἦταν καί ἀπὸ Ἰουδαίους καί ἀπὸ Ἕλληνες.

3. Ἀλλά, ἄς ξανάλθουμε στὴν οἰκουμηνικὴ ἀπογραφή πού ἔκανε ὁ Καῖσαρ Αὐγουστος. Μία τέτοια ἀπογραφή, τὴν ὁποία μάλιστα ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς διαφημίζει λέγοντας «*αὕτη ἡ*

* Βλ. Ὁμιλία ἀγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου εἰς τό «*Ἐξῆλθε δόγμα παρά Καῖσαρος Αὐγούστου*», MPG 58,795 ἐξ.

ἀπογραφή πρώτη ἐγένετο», ὅταν ἡγεμών τῆς Συρίας ἦταν ὁ Κυρήνιος (Λουκ. 2,2), ἔπρεπε νά εἶχε προφητευθεῖ στήν Παλαιά Διαθήκη. Καί ὁ ἅγιος Χρυσόστομος βρίσκει ὅτι πραγματικά νά εἶχε προφητευθεῖ ἀπό τόν Δαυίδ, ὅταν εἶπε «Κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν καί ἀρχόντων τούτων» (Ψαλμ. 86,6). «Ταῦτα τά ῥήματα τοῦ προφήτου, ταῦτα τά πράγματα τοῦ Εὐαγγελίου!» Ἔτσι, μέ τήν γενική αὐτή ἀπογραφή, ἦλθε καί ὁ Ἰωσήφ ἀπό τήν Γαλιλαία μέ τήν μνηστή του Μαριάμ νά ἀπογραφοῦν στήν Ἰουδαία, στήν πόλη Βηθλεέμ, ἐπειδή καταγόταν ἀπό τήν οἰκογένεια καί τό γένος τοῦ Δαυίδ. Ἀλλά συμπληρώθηκαν οἱ ἡμέρες γιά νά γεννησε ἡ Παρθένος. Καί γέννησε τόν υἱό Της τόν Ἰησοῦ, τόν Μεσσία, καί, ὅπως λέγει ὁ Εὐαγγελιστής, τόν σπαργάνωσε στήν φάτνη, γιατί δέν ὑπῆρχε γι' αὐτούς τόπος γιά νά καταλύσουν (Λουκ. 2,4-7). Τίποτε δέν ὑπάρχει φτωχότερο καί τίποτε εὐτελέστερο ἀπό τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ποῦ εἶναι ἡ σόμπα καί ποῦ ἡ θερμάστρα; Ποῦ εἶναι τά σκεπάσματα καί ποῦ τά ταπέτα; «Ἐσπαργάνωσαν αὐτόν καί ἀνέκλιναν αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι!» Ὡς ἐπισκέπτες στήν φάτνη ἦλθαν ποιμένες «ἀγραυλοῦντες», πού ἔμεναν, δηλαδή, στήν ὑπαιθρο καί φύλαγαν βάρδιες τήν νύχτα γιά τό ποίμνιό τους. Ἦλθαν στό σπήλαιο καί τί εἶδαν; Δέν εἶδαν κρεβάτι οὔτε στρωμένη, δέν εἶδαν τραπέζι στρωμένο, ἀλλά, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Εὐαγγελιστής, «ἀνεύρον τήν τε Μαριάμ καί τόν Ἰωσήφ καί τό βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ» (Λουκ. 2,16). Ἄς προσέξουμε ὅτι ὁ Εὐαγγελιστής ὀνομάζει πρῶτα τήν Μητέρα Παναγία, γιατί Αὐτή μόνο σχετίζεται μέ τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί καθόλου ὁ Ἰωσήφ. Ὅπως ὁ Ἰησοῦς Χριστός γεννήθηκε πρό πάντων τῶν αἰώνων ἀπό τόν Θεό Πατέρα χωρίς μητέρα, ἔτσι γεννήθηκε ἐν χρόνῳ στήν γῆ ἀπό Μητέρα μόνο χωρίς πατέρα. Παρατηρεῖ, λοιπόν, ὡραία ὁ Χρυσόστομος ὅτι πρῶτα ὁ Εὐαγγελιστής λέγει γιά τήν Μαριάμ, διότι «ἐκείνη μήτηρ ἀληθῶς» καί «δέν ἔτεκε φυσικῶς, ἀλλά συνέλαβεν ὑπερφυσῶς». Ἀλλά καί ἡ Ἰδία ἡ Παναγία, «οὐ γάρ ἦδει τό γινόμενον, ἀλλά ἐργαλεῖον ἦν τοῦ τεχνίτου»!

4. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς λέγει ὅτι ἦλθε ἄγγελος στούς ποιμένες καί τούς ἀνήγγειλε τήν παγκόσμια χαρά ὅτι «γεννήθηκε σήμερα γι' αὐτούς στήν πόλη τοῦ Δαβίδ Σωτήρας, ὁ Ὅποιος εἶναι ὁ Χριστός (ὁ Μεσσίας), ὁ Κύριος (ὁ Γιαχβέ)» (Λουκ. 2,10-11). Καί ἐνῶ ὁ ἕνας ἄγγελος ἔλεγε αὐτά, ξαφνικά μέ τόν ἕνα αὐτόν ἄγγελο παρουσιάστηκε ἕνα πλήθος ἀπό οὐράνιο στράτευμα ἀγγέλων, πού δοξολογοῦσαν τόν Θεό καί ἔλεγαν, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνῃ, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,13-14). Ὁ ὕμνος αὐτός τῶν ἀγγέλων συνάπτει τόν οὐρανό καί τήν γῆ, γιατί λέγει γιά Ὑψιστο Θεό καί γιά τήν γῆ μέ τούς ἀνθρώπους. Ὅπως λέγει ὁ Χρυσόστομος, «πάντα μέλλει συνάπτεσθαι, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ εἰς ἐνότητα ἔρχεσθαι, ἵνα τά κάτω γένηται ἄνω, ἵνα ὑπάρξῃ εἰρήνη τοῖς μακράν καί τοῖς ἐγγύς».

Καί γιατί στούς ποιμένες ἀναγγέλθηκε πρῶτα τό μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ; Ἐπειδή, λέγει ὁ Χρυσόστομος, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἤμασταν πλανεμένοι σάν τά πρόβατα, καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπρόκειτο νά ἔλθει σάν ποιμένας νά μᾶς σώσει, γι' αὐτό καί εὐαγγελίζονται οἱ ποιμένες τό μήνυμα γιά τόν ἐρχόμενο Ποιμένα.

Ἦλθαν, λοιπόν οἱ ποιμένες τῆς Βηθλεέμ γιά νά προσκυνήσουν τόν γεννηθέντα Μεσσία. Ἦλθαν καί εἶδαν ἕνα νήπιο. Ἀλλά γιατί δέν ἐμφανίστηκε ὁ Μεσσίας σάν τέλειος ἄνδρας; Ἄν ἐμφανιζόταν σάν τέλειος ἄνδρας, ἐρμηνεύει ὁ Χρυσόστομος, οἱ αἰρετικοί θά ἔλεγαν ὅτι δέν εἶναι κανονικός ἄνθρωπος, ὅτι δέν σαρκώθηκε πραγματικά. Γι' αὐτό καί γεννήθηκε βρέφος καί αὐξάνεται σιγά-σιγά καί συναναστρέφεται μέ τούς ἀνθρώπους σάν ἄνθρωπος, ἀλλά πολιτεύεται ἀναμάρτητα, ἐπειδή εἶναι Θεός. Ἔτσι τόν εἶχε προφητεύσει καί ὁ προφήτης Ἡσαΐας ὅτι θά ἔλθει, ὡς Παιδίον. «Παιδίον – εἶπε – ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν» (Ἡσ. 9,6). Ἐμεῖς ὅμως, Χριστιανοί μου, ὅταν ἀκοῦμε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί ἔγινε «Παιδίον», ἄς μή καταφρονοῦμε γι' αὐτό, ἀλλά, ἀντίθετα, νά θαυμάζουμε τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μας, τό σχέδιο πού ἔκανε γιά τήν σωτηρία μας καί νά ἀγαπήσουμε ὀλόκαρδα τόν Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας

Γιά πνευματική ἐπικοινωνία μαζί σας στείλετε, ἂν θέλετε, μήνυμα στό τηλ. 6976013647 καί θά ἀπαντήσω.

Τό παρόν περιοδικόν ἐκδίδει τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγ. Θεοδώρας Βάστας Μεγαλοπόλεως πρὸς πνευματικὴν ὠφέλειαν τῶν προσκυνητῶν τῆς.