

ΘΥΜΙΑΜΑ

«Θυμιάμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὁσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς»

Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό • Ἀριθμ. φύλ. 33

7 Ἰανουαρίου 2018

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία ἐορτάζει τὴν μνήμη τοῦ ἀγίου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τὴν βάπτισμα τοῦ Κυρίου μας, πού ἐορτάσαμε τὴν χθεσινὴ ἡμέρα. Δέν χρειάζεται ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἔπαινο ἀπὸ ἐμᾶς, γιατί τόν ἐπαίνεσε ὁ Ἰδιος ὁ Κύριος. «*Σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομο*»! Καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶπε γιὰ τόν Ἰωάννη, ὅτι εἶναι «*περισσότερον προφήτου*» καί «*ἀνώτερος τῶν ἐν γεννητοῖς γυναικῶν*» καί εἶναι ὁ πρόδρομος τοῦ Μεσσίου (Λουκ. 7,25-28). Αὐτός ἐκήρυξε πρῶτος τὴν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν λέγοντας, «*Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν*» (Ματθ. 3,2). «*Βασιλεία οὐρανῶν*» εἶναι καί ἡ πρώτη καί ἡ δεύτερη παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἐνάρετη ζωή. Ὅταν βαδίζουμε κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι κατὰ τὰ ἁμαρτωλά μας πάθη, τότε ἔχουμε βασιλεία οὐρανῶν μέσα μας.

2. Τό κήρυγμά του αὐτό περὶ μετανοίας ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης τό κήρυττε ὄχι μόνο μέ τά λόγια του, ἀλλά καί μέ τό ἔνδυμά του, μέ τό σχῆμα του. Τό ἔνδυμά του ἦταν ἀπὸ τρίχες καμήλου καί μία ζώνη δερμάτινη γύρω ἀπὸ τὴν μέση του. Αὐτό ἦταν ἓνα πένθιμο ἔνδυμα, ὅπως εἶναι καί τό ράσο τῶν ἱερέων καί τῶν μοναχῶν. Γιά τό ζῶο τὴν κάμηλο λέγουν ὅτι εἶναι καί καθαρὸ καί ἀκάθαρτο. Ἐπειδὴ μηρυκάζει, ἐπειδὴ, δηλαδή, ἀναμασᾷ τὴν τροφή του, γι' αὐτό εἶναι καθαρὸ· ἐπειδὴ ὅμως εἶναι δίχηλο ζῶο, ἐπειδὴ, δηλαδή, ἔχει δύο χηλές, δύο νύχια σχισμένα στὰ δύο, γι' αὐτό εἶναι ἀκάθαρτο. Ἐπειδὴ, λοιπόν, ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης προσήγαγε στὸν Θεὸ καί τὸν θεωρούμενο καθαρὸ λαό, δηλαδή τοὺς Ἰουδαίους, καί τοὺς ἀκαθάρτους ἐθνικούς, πού λάτρευαν τὰ εἰδῶλα, γι' αὐτό καί φοροῦσε ἔνδυμα ἀπὸ τρίχες τῆς καμήλου, πού εἶναι καί καθαρὸ καί ἀκάθαρτο ζῶο. Ἐπίσης ὁ Πρόδρομος φοροῦσε ζώνη δερματίνη, ἐπειδὴ ὅλοι οἱ ἅγιοι παρουσιάζονται ἐζωσμένοι, δηλώνοντες μέ αὐτό ὅτι εἶναι ἔτοιμοι γιὰ τό ἔργο πού τοὺς ἐτοίμασε ὁ Θεός νά κάνουν. Γι' αὐτό καί ὅταν κάλεσε ὁ Θεός τὸν προφήτη Ἱερεμία γιὰ τό προφητικὸ του ἔργο τοῦ εἶπε: «*Σὺ περίζωσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ ἀνάστηθι*» (Ἱερ. 1,17). Ἐκεῖ στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου πού ἦταν ὁ Ἰωάννης καί κήρυττε, πῆγαινε πολὺς κόσμος μέ εἰλικρίνεια καί πόθο νά ἀκούσουν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Μεταξύ ὅμως αὐτῶν ἦταν καί οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ Σαδδουκαῖοι. Οἱ μὲν Φαρισαῖοι ἦταν ὑπερήφανοι καί θεωροῦσαν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς ἀγίους καί ἀνώτερους ἀπ' ὅλους. Οἱ δὲ Σαδδουκαῖοι ἦταν ἀκόμη χειρότεροι, γιατί ἦταν καί αἰρετικοί. Αὐτοὶ δέν δέχονταν ὅτι ὑπάρχουν ἄγγελοι καί πνεύματα καί δέν πίστευαν στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Καί οἱ δύο αὐτοί, καί οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ Σαδδουκαῖοι, δέν πῆγαιναν στὸ κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου μέ καλὴ διάθεση, ὅπως οἱ ἄλλοι ἀπλοὶ ἄνθρωποι. Γι' αὐτό καί ὁ Ἰωάννης τοὺς ἤλεγχε καί τοὺς εἶπε «*γεννήματα ἐχιδνῶν*». Ὅτι, δηλαδή, εἶναι παιδιὰ γεννημένα ἀπὸ ὀχίές. Τοὺς εἶπε ἔτσι, γιατί λέγουν γιὰ τίς ὀχίές ὅτι ὅταν γεννιῶνται τρώγουν τὴν μήτρα τῆς μάνας τους. Ἔτσι καί οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ Σαδδουκαῖοι κάνουν τό ἴδιο ἔργο· γιατί φονεύουν τοὺς διδασκάλους τους, τοὺς προφήτες καί τοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τὸν Θεό. Σ' αὐτοὺς πάλι ὁ Ἰωάννης ἔλεγε νά μετανοήσουν καί νά κάνουν ἔργα καλὰ καί μὴν νομίζουν ὅτι τοὺς ἀρκεῖ γιὰ τὴν σωτηρία τους τό νά λένε «*εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ*». Ὁ Θεός τοὺς λέγει ὁ Ἰωάννης μπορεῖ καί ἀπὸ τὰ λιθάρια νά βγάλει παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ. Τί σημαίνει πάλι ὁ λόγος αὐτός τοῦ Ἰωάννου; «*Λίθοι*», λιθάρια, εἶναι τὰ ἔθνη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πραγματικά πολλοὶ ἐπίστευσαν. Ἀλλά καί πραγματικά ὁ Θεός ἀπὸ λίθο ἔβγαλε παιδί τοῦ Ἀβραάμ. Λίθος ἦταν ἡ Σάρρα γιὰ τὴν στειρότητά της. Καί ὅμως ἔγινε μητέρα καί ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ. Ἀλλά καί ὅταν σταυρώθηκε ὁ Χριστός σχίστηκαν οἱ πέτρες. Καί μερικοί, ὅταν εἶδαν ραγισμένους καί σπασμένους τοὺς λίθους, πίστευσαν στὸν Χριστό.

3. Τὸν Ἰωάννη πού ἐορτάζουμε σήμερα, ἀδελφοί, τὸν λέγουμε «*Πρόδρομο*», γιατί πραγματικά προετοίμασε τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσίου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶχε γνώση τῆς ἀπο-

στολής του αυτής και για τον Χριστό έλεγε ότι «δέν είναι άξιος να βαστάσει τα υποδήματά του». Δηλαδή, σαν να έλεγε για τον εαυτό του ότι δεν είναι ούτε και ο τελευταίος δούλος του Χριστού, ώστε να μπορεί να βαστάσει τα υποδήματά του. «Υποδήματα» του Χριστού, έρμηνεύουν αναγωγικά οι άγιοι Πατέρες, είναι οι δύο καταβάσεις του Χριστού. Η μία από τον ουρανό στην γη και η άλλη από την γη στον άδη. Γιατί υποδήματα σημαίνουν δερμάτινη σάρκα, πού την έλαβε ο Υιός του Θεού με την σάρκωσή Του· και τα υποδήματα πάλι σημαίνουν την νέκρωση· γιατί φονεύθηκε τό ζώο για να γίνει από τό δέρμα του υπόδημα. Έτσι και μέ τό «υπόδημα» νοείται πάλι και η νέκρωση του Χριστού, ή κατάβασή του στον άδη. Αύτες τίς δύο καταβάσεις, δέν δύναται λέγει ο Πρόδρομος να «τίς βαστάσει»· δέν δύναται, δηλαδή να τίς νοήσει πώς έγιναν. Και για τον Ίησου Χριστό πάλι ο Ίωάννης ο Πρόδρομος λέγει ότι «θά βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί». Αυτό σημαίνει ότι τό βάπτισμα του Χριστού θά έχει άφθονες Χάριτες του Αγίου Πνεύματος. Βάπτισε και ο Ίωάννης, αλλά τό βάπτισμά του δέν έδινε πνευματική Χάρη, ούτε άφεση άμαρτιών. Δημιουργούσε άπλά πόθο μετανοίας. Τό βάπτισμα όμως του Χριστού, αυτό δηλαδή τό βάπτισμα πού έχουμε βαπτιστεί έμεις, και άφεση άμαρτιών δίνει και Χάριτες πολλές του Αγίου Πνεύματος μάς παρέχει. Η λέξη «πυρί», πού είπε ο Ίωάννης, σημαίνει τό Άγιο Πνεύμα, γιατί τό Άγιο Πνεύμα ήλθε κατά την Πεντηκοστή εν είδει πυρίνων γλωσσών.

4. Ήλθε και ο Ίησους Χριστός να βαπτιστεί από τον Ίωάννη. Ήρθε όχι γιατί είχε ανάγκη από τό βάπτισμα, αφού ο Ίησους Χριστός, ως Θεός πού είναι, είναι αναμάρτητος, αλλά ήρθε «πληρώσαι πᾶσαν δικαιοσύνην», όπως είπε ο Ίδιος. Τί σημαίνει πάλι αυτό; Αυτό σημαίνει ότι ο Ίησους Χριστός ήρθε να εκπληρώσει τον Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, τον όποιο παρέβαιναν οι Ίουδαίοι και ήταν γι' αυτό υπό κατάρα. Γιατί ο Θεός είπε: «*Επικατάρατος πᾶς άνθρωπος ός ούκ έμμενει εν πᾶσι τοίς λόγοις του νόμου τούτου ποιησαι αυτούς*» (Δευτ. 27,26). Έπειδή, λοιπόν, η ανθρώπινη φύση ήταν υπό κατάρα, γιατί δέν μπορούσε να τηρήσει τον Νόμο, ο δε Χριστός ήρθε να άπαλλάξει την φύση μας από την κατάρα, γι' αυτό έπρεπε να τηρήσει όλα τά του Νόμου. Πραγματικά τά έτήρησε όλα, αλλά έλλειπε τό βάπτισμα. Γι' αυτό και είπε, «*ούτω πρέπον εστιν πληρώσαι πᾶσαν δικαιοσύνην*» (Μαθ. 3,15). Κατά δε την βάπτισμα του Χριστού έγιναν τά εξής σπουδαία και θαυμαστά: (α) Ο Χριστός «*Ανέβη εύθύς από του ύδατος*». Δηλαδή, βγήκε άμέσως από τό νερό. Γιατί αυτό; Γιατί τό βάπτισμα του Ίωάννου είχε και έξομολόγηση άμαρτιών. Και ο καθένας έμενε στο νερό όσο διαρκούσε η έξομολόγηση του. Ο Χριστός όμως δέν είχε άμαρτήματα, γι' αυτό «*ανέβη εύθύς από του ύδατος*». (β) «*Ανεώχθησαν αύτω οι ούρανοί*». Άνοιξαν οι ούρανοί! Ο Άδάμ και η Εύα έκλεισαν τούς ούρανούς με την άμαρτία τους, αλλά ο Χριστός τούς άνοιξε. Άς μάθουμε δε από αυτό ότι και τώρα, όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται, ανοίγουν γι' αυτόν οι ούρανοί! (γ) Ο Ίωάννης είδε τό Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να κάθεται στην κεφαλή του Ίησου. Και φωνή άκούστηκε από τούς ούρανούς πού έλεγε, «*Αύτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός*». Ήρθε τό Άγιο Πνεύμα στον Ίορδάνη για να μαρτυρήσει ότι είναι μεγαλύτερος ο βαπτιζόμενος ο Χριστός και όχι ο βαπτίζων ο Ίωάννης. Γιατί οι Ίουδαίοι θεωρούσαν ως σπουδαιότερον τον Ίωάννη. Είδαν δε όλοι τό Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω στον Χριστό, για να μή νομίσουν ότι η φωνή πού άκούστηκε, «*Ούτος εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός*», λέγεται για τον Ίωάννη. Τά λόγια αυτά είπώθηκαν για τον Ίησου Χριστό. Με μορφή περιστερᾶς έμφανίστηκε τό Άγιο Πνεύμα για να δηλωθεί τό άκακο και τό πᾶο του Πνεύματος. Και άκόμα, τό περιστέρι αγαπάει την καθαρότητα. Δέν συχνάζει εκεί όπου υπάρχει δυσωδία. Έτσι και τό Άγιο Πνεύμα. Αναπαύεται σε καθαρές καρδιές. Άλλά θυμηθείτε, χριστιανοί μου, ότι επί του Νώε η περιστέρα έδήλωσε την παύση του κατακλισμού. Έτσι και έδω στον Ίορδάνη, με την βάπτισμα του Κυρίου μας Ίησου Χριστού, η Περιστέρα έδήλωσε την λύση των άμαρτιών.

Φτάνουν αυτά πού Σᾶς είπα, άδελφοί χριστιανοί, γιατί δέν υπάρχει χρόνος για περισσότερα.

Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους έορτάζοντες και έορτάζουσες.

Μέ πολλές εύχές, † Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ίερεμίας

Για πνευματική επικοινωνία μαζί σας στείλετε, αν θέλετε, μήνυμα στο τηλ. 6976013647 και θά άπαντήσω.

Τό παρόν περιοδικόν εκδίδει τό Ίερόν Προσκύνημα Αγ. Θεοδώρας Βάστας Μεγαλοπόλεως προς πνευματικήν ωφέλειαν των προσκυνητών της.