

ΘΥΜΙΑΜΑ

«Θυμιάμα Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὁσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς»

Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό • Ἀριθμ. φύλ. 39

18 Φεβρουαρίου 2018

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερραμίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

1. Ἡ κύρια σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι τὰ βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἕνα-ἕνα. Γιατί εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νά μάθουμε τὴν Ἁγία Γραφή, τὸ βιβλίον τοῦ Θεοῦ. Δέν νοεῖται κανεὶς καλὸς χριστιανός, ἀλλὰ καὶ γενικά μορφωμένος ἄνθρωπος, ἂν δέν ἔχει διαβάσει τὴν Ἁγία Γραφή.

Ἐπειδὴ ὅμως μέ τὴν σημερινή Κυριακή μπαίνουμε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, θά ἤθελα νά σᾶς γράψω λίγα λόγια γι' αὐτήν. Καί κατὰ πρῶτον ἤθελα νά σᾶς πῶ, νά εὐχαριστήσουμε τὸν Θεό γιατί μᾶς ἐλέησε καὶ πάλι ἐφέτος νά μποῦμε στό στάδιο τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ περίοδος αὐτή θά μᾶς βάλει στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ θά μᾶς φτάσει στό Πάσχα. Καί ἄλλοτε σᾶς εἶχα πεῖ ὅτι τὸ Πάσχα γινόταν τὸ μεγάλο γεγονός, τὸ ὅτι αὐξάνοταν ἡ Ἐκκλησία. Καί πῶς αὐξάνεται ἡ Ἐκκλησία; Αὐξάνεται μέ τὸ νά βαπτίζονται χριστιανοί καὶ γίνονται ἔτσι περισσότερα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Καί τὸ Πάσχα λοιπὸν γινόταν τὸ μεγάλο γεγονός· γινόταν τὸ βάπτισμα τῶν Κατηγουμένων, αὐτῶν, δηλαδή, πού κατηχοῦνταν καὶ ἐτοιμάζονταν νά βαπτιστοῦν. Καί τότε βαπτίζονταν σέ μεγάλη ἡλικία. Οἱ λαμπάδες πού κρατᾶμε τὸ Πάσχα δέν εἶναι γιὰ τὸ ἀναστάσιμο φῶς, πού λέγουν μερικοί, ἀλλὰ εἶναι γιὰ τὸ βάπτισμα τῶν Κατηγουμένων πού γινόταν παλαιὰ τὴν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Γι' αὐτὸ καὶ μέχρι σήμερα τὴν πασχάλιο λαμπάδα τὴν προσφέρει ἡ νονά στὸν βαπτισμιό της.

2. Τὸ Πάσχα, λοιπὸν, στό ὁποῖο μᾶς πηγαίνει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή γινόταν τὸ βάπτισμα αὐτῶν πού ἤθελαν νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ προετοιμάζονταν πρῶτα καλά γιὰ τὸ βάπτισμά τους. Προετοιμάζονταν ἐπὶ τρία καὶ τέσσερα χρόνια μέ δυνατὰ μαθήματα καὶ ἀσκήσεις. Γιατί εἶναι μεγάλο πράγμα, ἀδελφέ μου, τὸ νά εἶσαι χριστιανός. Καί γιὰ τὴν τελευταία τάξη τῶν Κατηγουμένων, πού λεγόταν ἡ τάξη «πρὸς τὸ φῶτισμα», γινόταν πῶς ἐντατική προετοιμασία γιὰ τὸ βάπτισμά τους. Καί ἡ ἐτοιμασία αὐτή εἶχε νηστεία αὐστηρή καὶ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἰδιαίτερα. Γιατί μετὰ τὸ βάπτισμα συνεχιζόταν ἡ Κατήχηση, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη.

3. Αὐτὴ ἦταν ἀρχικά ἡ Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί χριστιανοί. Ἦταν μία προετοιμασία γιὰ τὸ βάπτισμα τῶν Κατηγουμένων. Ἀλλὰ γιὰ ἡμᾶς τώρα πού εἴμαστε βαπτισμένοι, τί νόημα ἔχει ἡ Μ. Τεσσαρακοστή; Τὸ νόημα τῆς Τεσσαρακοστῆς γιὰ μᾶς τοὺς βαπτισμένους εἶναι νά ξαναζήσουμε τὸ βάπτισμά μας. Βαπτιστήκαμε, ἀλλὰ χωρὶς νά κατηχηθοῦμε οὔτε νά ἀσκηθοῦμε στὰ πνευματικὰ παλαίσματα, γιατί βαπτιστήκαμε νήπια. Βαπτίζει μὲν τὰ νήπια ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ μέ τὴν προϋπόθεση τὸ βαπτιζόμενο νήπιο νά διδαχθεῖ ὅταν θά μεγαλώσει τὴν πίστη του καὶ νά ἀσκηθεῖ στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Καί τὴν εὐθύνη γι' αὐτὸ τὴν «ἀναδέχεται», δηλαδή, τὴν ἀνα-

λαμβάνει, ὁ «ἀνάδοχος» τοῦ νηπίου πού βαπτίζεται. Ὁ νονός, πού λέγομε. Ἀλλά αὐτό δέν γίνεται. Ὁ ἀνάδοχος εἶναι ἀδιάφορος γιά τήν κατήχηση καί τήν πνευματική πρόοδο τοῦ βαπτισιμοῦ του. Γι' αὐτό οἱ χριστιανοί μας σήμερα εἶναι παντελῶς ἀκατήχητοι στήν πίστη, εἶναι ἐντελῶς ἀκατάρτιστοι στά πνευματικά. Γι' αὐτό προσοχή στους ἀναδόχους! Οἱ ἀνάδοχοι πρέπει νά εἶναι πολὺ εὐσεβεῖς καί συνειδητοὶ χριστιανοί, νά γνωρίζουν τήν πίστη, γιά νά μπορεῖ νά τήν δώσουν στά παιδιά πού βαπτίζουν. Ἡ, ἄς ἐπανέλθουμε στό νά βαπτίζονται ὅσοι θέλουν νά γίνουν χριστιανοί σέ μεγάλη ἡλικία. Τό θέμα πάντως εἶναι πολὺ σοβαρό.

4. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί μου, στήν ὁποία μπαίνουμε μέ τήν σημερινή Κυριακή, εἶναι μιὰ περίοδος μετανοίας γιά τά ἁμαρτήματά μας. Ἐτσι ξαναζοῦμε τό βάπτισμά μας, τό ὁποῖο, μέ τά ἁμαρτήματα πού κάναμε, δέν σεβαστήκαμε, ἀλλά μολύναμε. Πάντοτε βέβαια πρέπει νά μετανοοῦμε γιά τά ἁμαρτήματά μας, ἀλλά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρέπει νά ζοῦμε ἰδιαίτερα τήν μετάνοιά μας, σκεπτόμενοι μέ πόνο τά ἁμαρτήματά μας. Γιατί ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς πάει στά Πάθη τοῦ Χριστοῦ καί στό Πάσχα καί πρέπει, λοιπόν, νά εἴμαστε καθαροί καί ἐξαγνισμένοι γιά νά γευθοῦμε σωστά καί νά μετάσχουμε συνειδητά στά μεγάλα σωστικά αὐτά γεγονότα. Ἄς πάψουμε νά λέγουμε τόν ἀσυνείδητο λόγο, «ἐγὼ δέν ἔχω ἁμαρτήματα» καί «ἐγὼ εἶμαι ὁ καλύτερος ἄνθρωπος τοῦ χωριοῦ» καί τά τοιαῦτα. Ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοὶ καί ὅποιος ζεῖ σωστά τήν μετάνοιά του πρέπει νά λέει ὅτι εἶναι χειρότερος ἀπ' ὅλους.

Ἀλλά, ἐπειδὴ δέν θέλω νά σᾶς ἀργῶ μέ τά πολλά, σᾶς λέγω σάν Ἐπίσκοπός σας, ὑπεύθυνος γιά τήν σωτηρία σας, «πατήρ καί ποιμενάρχης», ὅπως μέ λέγετε, σᾶς λέγω μερικά βασικά πού πρέπει νά κάνετε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

(α) Τήν περίοδο αὐτή νά νηστεύσετε, χριστιανοί μου. Ἄν δέν ὑπάρχει λόγος ὑγείας, τό κρέας νά τό φᾶτε τό Πάσχα, «ἡ ὥρα ἡ καλή»! (β) Νά πᾶτε νά ἐξομολογηθεῖτε. Ἄν γιά ὁποιοδήποτε λόγο δέν θέλετε νά ἐξομολογηθεῖτε στους πνευματικούς τῆς ἐπαρχίας, στήν Ἀθήνα ἢ στήν Τρίπολη ἢ στήν Καλαμάτα, πού πηγαίνετε γιά δουλειές, πᾶτε σέ ὁποιοδήποτε πνευματικό θέλετε καί ἐξομολογηθεῖτε ἐκεῖ. Ἐξομολογῶ καί ἐγὼ καί ἡ ἐξομολόγηση εἶναι κυρίως τοῦ Ἐπισκόπου ἔργο. Μεγάλη μου χαρά ἂν μέ ζητήσετε γιά ἐξομολόγηση. (γ) Τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή νά πάρετε ὅλοι σας ἓνα Ψαλτήριο καί νά διαβάσετε ἓνα ψαλμό τήν ἡμέρα. (δ) Ὡς ἄσκηση σᾶς βάζω τήν περίοδο αὐτή νά μὴν κατηγορήσετε κανένα ἄνθρωπο. Κανένα! Καί νά γίνει αὐτό συνήθεια νά μὴν κατηγοροῦμε ποτέ κανένα. (ε) Νά λέτε ὅλοι ἀπό μέσα σας, εἴτε στόν δρόμο περπατώντας, εἴτε ἐργαζόμενοι εἴτε καί ξαπλωμένοι στό κρεβάτι, νά λέτε τήν προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με». Καί τό, «Ἵπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς». (ς) Παρακαλῶ νά πηγαίνετε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐνορίας σας, γιά νά ἀπολαμβάνετε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες πού γίνονται ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή (τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς, τίς Προηγιασμένες Λειτουργίες, τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας καί τό Μέγα Ἀπόδειπνο).

Καλή Τεσσαρακοστή, σάν καλοὶ καί συνειδητοὶ χριστιανοί.

Συγχαρῆστε με ὅπου Σᾶς ἔχω πικράνει καί σκανδαλίσει.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας

Υ.Γ. Παρακαλῶ τούς ἀδελφούς συλλειτουργοὺς Ἱερεῖς νά μὴν παραλείπουν τήν περίοδο αὐτή τίς Προηγιασμένες Λειτουργίες, τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς, τούς Χαιρετισμούς καί τό Μέγα Ἀπόδειπνο.