

# ΘΥΜΙΑΜΑ

«Θυμιάμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὁσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς»

Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό • Ἀριθμ. φύλ. 45

1 Ἀπριλίου 2018

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

## Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

### ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή τῶν Βαΐων». Σάν θεῖο κήρυγμα γιά τήν Κυριακή αὐτή θά σᾶς πῶ ὀλίγα ἀπό μία ὠραία ὁμιλία τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσόστομου στήν βαϊοφόρο σημερινή ἡμέρα.\*

1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί, προκηρύσσει τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού θά ἐορτάσουμε τήν ἄλλη Κυριακή, τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα. (α) Ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα διαλαλεῖ τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἀνάστασή Του. Ἀλλά καί στήν σημερινή Κυριακή τῶν Βαΐων ἀκοῦμε τόν ἀπλό λαό νά φωνάζει στόν Ἰησοῦ Χριστό, «*Ἵσσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου*». Ὁ ὕμνος αὐτός λέγεται σέ Θεό καί ὄχι σέ ἄνθρωπο. Τό «*Ἵσσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις*» σημαίνει, «*Σῶσε μας, Σὺ ὁ ἐν ὑψίστοις*!» Οἱ Ἰουδαῖοι, λοιπόν, μέ τόν ὕμνο αὐτό δοξολογοῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Θεό. Ἀλλά ἀπό πού ἔμαθαν αὐτοί ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός; Τό ἔμαθαν ἀπό θεία ἀποκάλυψη. Ὅπως ὁ ἀπόστολος Πέτρος, λέγει ὁ Χρυσόστομος, εἶπε ἐξ ἀποκαλύψεως τήν θεία του ὁμολογία ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ «*Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος*», γι' αὐτό καί ὁ Χριστός τόν ἐμακάρισε λέγοντας ὅτι «*σὰρξ καί αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ' ὁ Πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς*», ἔτσι καί ὁ Ἰουδαϊκός λαός σήμερα τῶν Βαΐων ἀπό θεία ἀποκάλυψη ἐμπνέεται καί ὑμνεῖ τόν Χριστό λέγοντας, «*Ἵσσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις*».

Καί ὅτι πραγματικά ὁ ὕμνος τῶν Ἰουδαίων στόν Χριστό εἶναι ἀπό θεία ἀποκάλυψη φαίνεται καί ἀπό τόν ὕμνο τῶν παιδῶν, πού ἀκούσαμε πάλι σήμερα. Τά μικρά παιδιά δέν νοοῦν γιά νά συνθέσουν ὕμνο γιά κάποιον. Τό ὅτι ὅμως αὐτά τά μικρά καί τά νήπια ἔλεγαν «*καταρτισμένο*», ἐπάξιο ὕμνο στόν Χριστό – «*κατηρτίσω αἶνον*» λέγει – αὐτό σημαίνει ὅτι εἶχαν κατ' εὐθείαν ἀπό τόν Θεό τήν ἔμπνευση.

(β) Ἀλλά ἡ σημερινή Κυριακή προκηρύσσει τήν ἐρχόμενη Κυριακή τοῦ Πάσχα καί μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. Ἀνάσταση θά ἐορτάσουμε τό Πάσχα, τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου ἐορτάσαμε καί χθές.

2. Ἡ παρούσα Κυριακή τῶν Βαΐων μπορεῖ – λέει ὁ Χρυσόστομος – νά ὀνομαστῆ «*πρόδρομος*» τῆς ἐρχόμενης Κυριακῆς. Ὅπως ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης ἦρθε πρὶν ἀπό τόν Κύριο, ἔτσι καί ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων προέδραμε τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Καί ὅπως ὁ Ἰωάννης δακτυλοδείκτησε τόν Κύριο καί εἶπε «*Ἴδε ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἶρων τήν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου*», ἔτσι καί ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων δακτυλοδεικτεῖ τήν μελλοντική Κυριακή καί λέγει: «*Αὐτή – ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα – ἡ μήτηρ τῶν μελλόντων ἀναγεννᾶσθαι*». Λέγει «*ἀναγεννᾶσθαι*», γιατί πραγματικά τή νύχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου γινόταν ἡ βάπτιση τῶν Κατηχουμένων, τό δέ βάπτισμα καλεῖται «*ἀναγέννηση*». Γι' αὐτό καί λέγει στήν ἴδια ἐδῶ ὁμιλία του ὁ ἱερός Χρυσόστομος ὅτι μέ τά λαμπρά τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων «*τό μύρον τοὺς τῷ βαπτίσματι προστρέχοντας εὐωδιάζει*!»

3. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος στήν ὁμιλία πού σᾶς παρουσιάζω, ἀδελφοί χριστιανοί, ἐπιμένει γιά τήν σημερινή Κυριακή στήν ἔκφραση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, «*πρὸ ἑξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα*». Αὐτό λέγεται γιά τήν προετοιμασία τῆς ἐορτῆς τοῦ Πάσχα. Ἄρα καί ἐμεῖς, ἀπό

\*Βλ. MPG. 61,715 ἔξ.

σήμερα ιδιαίτερα, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για την έρχόμενη μεγάλη έορτή. Να προετοιμαζόμαστε με πνευματική προετοιμασία· με τόν καθαρμό της καρδιάς. Γι' αυτό και λέγει ο Χρυσόστομος: «*Οὐ γάρ ἀπλῶς κεῖται τό, "πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα", ἀλλ' ἵνα μάθῃς καθαρῶσαι ἑαυτόν ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος*»! Ἔτσι ὁ Χρυσόστομος ὀνομάζει τήν Κυριακή τῶν Βαΐων «*προκαθάρσιον ἡμέραν*», γιά τόν ἐσωτερικό καθαρμό τῆς ψυχῆς μας, πού πρέπει νά κάνουμε, γιά νά γιορτάσουμε σωστά τό Πάσχα. Καί λέει συγκεκριμένα πράγματα ὁ Χρυσόστομος πού πρέπει νά κάνουμε γιά τήν προετοιμασία μας αὐτή, γιά τόν καθαρμό μας αὐτόν. Δηλαδή: (1) Νά λύσουμε τίς ἐχθρότητες καί νά παύσουμε τήν ὀργή μέ τούς ἄλλους. (2) Νά συσφίξουμε τήν ἀγάπη μας μέ ὅλους καί (3) νά «*πλατύνουμε*» τήν φιλοπρωχία. Νά φροντίζουμε, δηλαδή, νά ἔχουν καί οἱ ἄλλοι, οἱ πτωχοί, τά ἀναγκαῖα γιά νά χαροῦν καί αὐτοί τήν έορτή τοῦ Πάσχα. «*Ἴνα μή μόνος σύ έορτάσης, ἀλλά καί ὁ ένδεόμενος συνεορτάση σοι*», λέγει ὁ Χρυσόστομος. Γιατί, λέγει στήν συνέχεια ὁ ἅγιος πατέρας, ὅτι ἂν ἐμεῖς δέν ἐλεήσουμε τόν «*ὀμόδοξο*» ἀδελφό, αὐτός θά καταφύγει γιά ἐλεημοσύνη στόν αἰρετικό, ὁ ὁποῖος θά τοῦ γίνεϊ πῶ φίλάνθρωπος ἀπό ἡμᾶς!...

– Ἀδελφοί χριστιανοί! Οἱ έορτές έρχονται γιά νά ἐξαγνιζόμαστε, γιά νά δοξάζουμε κάθε φορά ὅλο καί καθαρότερα τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἄς κράξουμε, λοιπόν, μέ καθαρή καρδιά, ὅπως ἡμᾶς εἶπε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος τό «*Ἰωσαννά έν τοῖς ὑψίστοις*» καί «*εύλογημένος ὁ έρχόμενος έν ὀνόματι Κυρίου*».

Καλό Πάσχα

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Γ. ἡ Μ. Ιερεμίας

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας