

ΘΥΜΙΑΜΑ

«Θυμιάμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὁσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς»

Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό • Ἀριθμ. φύλ. 54

20 Μαΐου 2018

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερραμίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου Χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων» πρὶν τὴν Πεντηκοστή. Λέγεται ἔτσι ἢ γιατί ὅσα ἀκούσαμε ἢ θὰ ἀκούσουμε τίς ἑορτές αὐτές εἶναι δημιουργήματα τῶν Ἁγίων Πατέρων ἢ – τό καλύτερο – νά ποῦμε εἶναι ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀναδεικνύει τούς Ἁγίους Πατέρες, γι' αὐτό καί ἑορτάζουν μαζί.

2. Τί νά ποῦμε, ἀδελφοί μου, περί τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού ἑορτάζουμε σήμερα; Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι «Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων». Κάθε ἐκκλησιαστική μας Ἀκολουθία τελειώνει μέ τό «Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν». Ὅπως τά παιδιά, γιά νά γίνουν καλά παιδιά καί νά φτιάξουν ὄμορφη κοινωνία, πρέπει νά ἀκοῦν τά καλά λόγια καί νά ἀκολουθοῦν τό καλό παράδειγμα τῶν καλῶν πατεράδων τους, ἔτσι καί ἐμεῖς πρέπει νά ἀκούμε καί νά ὑπακοῦμε τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

3. Στό σημερινό μου σύντομο κήρυγμα, θέλω νά σᾶς γράψω μιά βασική διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, βασική καί θεολογική. Ἀκούστε την: Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, πλάστηκε ὑγιής ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ, ὑγιής καί χαριτωμένος μέ τά θεῖα χαρίσματα, πού τά ἐκφράζουμε λέγοντας ὅτι πλάστηκε «κατ' εἰκόνα Θεοῦ». Ὅπως ξέρουμε ὅμως, δέν τιμήσαμε αὐτή τὴν μεγάλη μας τιμή καί ἁμαρτήσαμε. «Ἀρρωστήσαμε», τό λέμε αὐτό. Ἀλλά, ὅπως τό λέει ἡ Ἅγία Γραφή, καί ὅπως τό ξέρουμε, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔκανε γιά τὴν σωτηρία μας τό «Οἰκονομικό» λεγόμενο σχέδιό Του, τό Ὅποιο ἑορτάσαμε μέ τίς μεγάλες ἑορτές. Καί μέ τὴν Μεγάλῃ Ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἵδρυσε τό Μεγάλο Του «Νοσοκομεῖο», πού λέγεται Ἐκκλησία, στήν Ὅποια πρέπει νά μποῦμε καί νά ζοῦμε ὅπως τό θέλει ὁ Νόμος Του, γιά νά ξαναβροῦμε ἐκείνη τὴν παλαιά δόξα, πού εἴχαμε στήν ἀρχή. Ἐκείνη, τὴν ὁποία εὐχόμαστε στίς κηδεῖες τῶν ἀγαπητῶν μας λέγοντες, «εἰς τό καθ' ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, ἀνακάλεσέ με, Σωτήρ, καί σῶσόν με»!

4. Ἀγαπητοί μου, μέ τίς ἁμαρτίες μας, ἐξακολουθοῦμε νά παραμένουμε ἄρρωστοι. Καί ὡς ἄρρωστοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς λένε ὅτι δέν μπορούμε νά δοῦμε καί νά γευθοῦμε τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, γιά τὴν Ὅποια εἴμαστε πλασμένοι. Ἀλλά, γιά νά ξαναβρεῖ ὁ ἄρρωστος τὴν ὑγεία του, πρέπει νά ἀκούει τόν γιατρό του καί νά παίρνει τά φάρμακά του. Κάθε ἄρρωστος πρέπει νά ἔχει τόν γιατρό του καί κάθε χριστιανός πρέπει νά ἔχει τόν πνευματικό του θεράποντα, πού νά ξέρει τόν τρόπο θεραπείας τῶν ἁμαρτιῶν, γιατί ὁ ἴδιος ἐννοεῖται ὅτι εἶναι θεραπευμένος πνευματικά ἢ – ἂν δέν εἶναι θεραπευμένος, γνωρίζει ἀπὸ τὴν πείρα πῶς νά ἀγωνίζεται γιά νά θεραπευθεῖ καί ξέρει λοιπόν ἔτσι ἀπὸ τόν δικό του ἀγῶνα τὴν μέθοδο θεραπείας.

Μέσα στήν Ἐκκλησία, χριστιανοί μου, στήν Ὅποία μπαίνουμε μέ τό ἅγιο Βάπτισμα καί παίρνουμε τά Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κάνουμε τόν ἀγώνα μας, ὅπως μᾶς τον ὑποδεικνύουν οἱ σοφισμένοι μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα Ἅγιοι Πατέρες. Παίρνοντας τό Μεγάλο Φάρμακο τήν Θεία Κοινωνία, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσίν μας ἁμαρτιῶν, πετυχαίνουμε τήν υἰγεία μας τήν πνευματική, τήν ἀναγκαία γιά νά δοῦμε καί νά ἀπολαύσουμε τήν δόξα τοῦ Θεοῦ κατά τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων μας πού ἐορτάζουμε σήμερα.

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀκολουθοῦντες ὅσο εἶναι δυνατόν πιστά τήν διδασκαλία τους.

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας