

ΘΥΜΙΑΜΑ

«Θυμιάμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὁσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς»

Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό • Ἀριθμ. φύλ. 65

5 Αὐγούστου 2018

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

1. Αὔριο, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία ἔχει μία μεγάλη Δεσποτική ἑορτή. Ἐορτάζουμε τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὴν Μεταμόρφωση ἔλαμψε ἡ δόξα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀποδείχθηκε δυνατὰ ἡ θεότητά Του. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε συνδέεται μὲ τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ καὶ γι' αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε νά διαβάζεται σήμερα, τὴν Κυριακή πρὶν ἀπὸ τὴν Μεταμόρφωση.

Ἀλλὰ πῶς συνδέεται ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή μὲ τὴν Μεταμόρφωση; Ὅπως μᾶς διηγοῦνται τὰ ἅγια Εὐαγγέλια, ἀδελφοί, ἡ Μεταμόρφωση ἔγινε λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν σταυρικό τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἔγινε τότε γιὰ νά μάθουν οἱ μαθητές ὅτι ὁ Χριστός δέν πάσχει ἀπὸ ἀδυναμία, γιατί εἶναι Θεός, ὅπως τό δείχνει ἡ Μεταμόρφωση. Πάσχει ἐκούσια, μὲ τὴν θέλησή Του, γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι λέγει τό κοντάκιο τῆς ἑορτῆς, πού ἀκούσαμε καὶ σήμερα, σάν προεόρτιο ὕμνο. Λέγει ὅτι ὁ Χριστός μεταμορφώθηκε στό ὄρος ἐνώπιον τῶν μαθητῶν Του, «ἵνα ὅταν (οἱ μαθητές) σέ ἴδωσι σταυρούμενον τό μέν πάθος νοήσωσιν ἐκούσιον...».

Πῶς συνδέεται, λοιπόν, τό σημερινό Εὐαγγέλιο, πούμίλαγε γιὰ τὴν θεραπεία ἐνός σεληνιαζομένου νέου, μὲ τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ; Ἄν προσέξατε, ἀδελφοί, τό σημερινό Εὐαγγέλιο μιλοῦσε στό τέλος του γιὰ τό πάθος τοῦ Χριστοῦ, ὅτι θά τόν συλλάβουν οἱ ἐχθροὶ Του καὶ θά τόν θανατώσουν. Μὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀναφορά στὴν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ συνδέεται ἡ σημερινή μας εὐαγγελική περικοπή μὲ τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ, πού ἔγινε λίγο πρὶν ἀπὸ τό πάθος Του, ὅπως εἶπαμε παραπάνω.

2. Ἀλλὰ θέλω κάτι ἄλλο νά πῶ, χριστιανοί μου, γιὰ νά συνδέσω ἀκόμη περισσότερο τό πάθος τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τό ὅποιομίλαγε τό Εὐαγγέλιο σήμερα, μὲ τὴν Μεταμόρφωση, τὴν ὁποία θά γιορτάσουμε αὔριο. Σᾶς ἐρωτῶ: Γιατί γιορτάζουμε τὴν Μεταμόρφωση στίς 6 Αὐγούστου, ἀφοῦ ἔγινε λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, πού ἔγινε σέ χειμερινή περίοδο (βλ. Ἰωάν. 18,18); Σᾶς ἀπαντῶ, γιὰ νά μὴν κουραστεῖτε: Μετά ἀπὸ 40 μέρες, στίς 14 Σεπτεμβρίου, θά ἐορτάσουμε τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶναι σάν τὴν Μεγάλη Παρασκευή. Οὔτε λάδι δέν ἐπιτρέπεται νά φᾶμε τὴν ἡμέρα αὐτὴ. Καὶ 40 μέρες, λοιπόν, πρὶν ἀπὸ τό πάθος τοῦ Χριστοῦ, πού τό γιορτάζουμε στίς 14 Σεπτεμβρίου, ἔβαλε ἡ Ἐκκλησία τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ, πού μιλάει γιὰ τὴν δόξα Του, γιὰ τὴν θεότητά Του. Ὡστε ἀρχίζει μία μυστικὴ Τεσσαρακοστή ἀπὸ αὔριο, πού καταλήγει στὴν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Σταυροῦ. Ὅτι δὲ αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται ἀπὸ τίς Καταβασίες πού θά ἀκούσουμε αὔριο, τό «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς». Ὡστε, λοιπόν, πρὸς τὸν Σταυρό, πρὸς τό πάθος τοῦ Κυρίου, μᾶς ὁδεύει ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή μᾶς λέγει πῶς νά ζήσουμε, πῶς νά συμμετάσχουμε στό πάθος τοῦ Χριστοῦ.

3. Στό πάθος τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί μου, συμμετέχουμε καὶ ἡμεῖς μὲ τὴν ἄσκηση καὶ γενικά μὲ τὸν προσωπικό μας πνευματικό ἀγώνα. Ὅχι μὲ τὴν καλοπέραση, ὄχι μὲ τὴν ἄνεση καὶ τὴν καλοζωία, ἀλλὰ μὲ τὴν ἄσκηση καὶ τὸν ἀγώνα λέγω, μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν νηστεία, ὅπως μᾶς εἶπε σήμερα ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιό Του. Ἄν ἀγαπήσουμε τὴν προσευχὴ καὶ νοιώθουμε τὸν γλυκασμό πού ἔχει αὐτὴ ἡ συνομιλία μὲ τὸν Χριστό καὶ στὴν Παναγία μας, καὶ ἂν καταφέρουμε μὲ τὴν νηστεία νά νικήσουμε τίς ἡδυπάθειες, τότε πραγματικά γίναμε σωστοὶ προ-

σκυνητές του Σταυρού καί συμμετέχουμε στό πάθος του Χριστού, πού υπέφερε γιά μᾶς στόν Γολγοθά.

4. Ἀδελφοί μου, αὐτά τά δύο νά ἀγαπήσουμε γιά νά ζοῦμε σάν σωστοί χριστιανοί: Τήν προσευχή καί τήν νηστεία. Αὐτά τά δύο μᾶς εἶπε σήμερα στό Εὐαγγέλιο ὁ Κύριος ὅτι ἔχουν μεγάλη δύναμη. Ξέρετε πόση δύναμη ἔχουν; Ἔχουν δύναμη νά βγάζουν καί δαιμόνια! Ἡ, νά τό πῶ ἀκριβέστερα, ὅπως τό εἶπε ὁ Κύριος, μόνο μέ αὐτά τά δύο βγαίνουν τά δαιμόνια. Ὁ Κύριος εἶπε: *«Τοῦτο τό γένος – τῶν δαιμόνων τό γένος – οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστεία»!*

Αὐτόν τόν λόγο τόν εἶπε ὁ Κύριος στους μαθητές Του, οἱ ὅποιοι δέν μπόρεσαν νά βγάλουν τό δαιμόνιο ἀπό ἓνα σεληνιαζόμενο νέο, πού ἔφερε ὁ πατέρας του σ' αὐτούς γιά νά τόν θεραπεύσουν. Ἀλλά τελικά ὁ δυστυχισμένος πατέρας πῆγε τό βασανιζόμενο παιδί του στόν Χριστό καί θεραπεύθηκε. Καί στό ἐρώτημα τῶν μαθητῶν πρός τόν Χριστό, γιατί αὐτοί δέν μπόρεσαν νά τόν θεραπεύσουν, ὁ Χριστός τούς ἀπήντησε ὅτι γιά τήν ἐκβολή τῶν δαιμόνων χρειάζεται δυνατή πίστη καί ζωή μέ προσευχή καί νηστεία.

5. Ἀδελφοί χριστιανοί! Μέ τήν προσευχή καί τήν νηστεία, πού μᾶς εἶπε σήμερα ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιο, θά καθαίρεται ἡ ψυχὴ μας, θά ἀπονοῦν καί θά νεκρώνονται τά ἁμαρτωλά μας πάθη καί θά νοιώθουμε ἔτσι πῶς φωτεινό καί γλυκό τό Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ ψυχὴ μας θά ἀπολαμβάνει γλυκύτερα τό θεῖο Φῶς τῆς Παναγίας μας, πού εἶναι *«καθαρωτέρα λαμπηδόνων ἡλιακῶν»!*

Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε σήμερα, ἀδελφοί, γιά προσευχή καί νηστεία. Ἀλλά, ὅπως ξέρετε, τήν περίοδο αὐτή κάνουμε τήν πῶς ὡραία προσευχή, τήν Παράκληση στήν Παναγία, σάν μιά προετοιμασία γιά τήν μεγάλη Τῆς ἑορτῆ πού περιμένουμε. Καί νηστεύουμε πάλι, κάνοντες μία θυσία, δηλώντας τήν ἀγάπη μας σ' Αὐτήν, πού τήν ἔχουμε προστάτιδά μας καί καταφύγιό μας στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας.

Παρακαλοῦμε τήν Παναγία μας νά πρεσβεύει στόν Κύριο γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί νά μᾶς ἀξιώσει νά εἴμαστε πάντοτε μαζί Τῆς καί σ' αὐτόν καί στόν μέλλοντα αἰῶνα, εἰς αἰῶνας αἰώνων, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας