

# ΘΥΜΙΑΜΑ

«Θυμιάμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς ὁσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς»

Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό • Ἀριθμ. φύλ. 73

30 Σεπτεμβρίου 2018

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἱερεμίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

## ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ

### Η ΑΓΑΠΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

1. Σύντομη, πολύ σύντομη, ήταν η σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀλλά μᾶς ἔδωσε ἕνα δυνατό μήνυμα καὶ μάθημα. Μᾶς εἶπε νά μὴν παραποιούμε τίς ἀρετές. Οἱ ἀρετές ἐκφράζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ μέ αὐτές σωζόμαστε. Ἀλλά θά πρέπει νά τίς ἐκφράζουμε σωστά στήν ζωὴ μας καὶ ὄχι ὅπως μᾶς συμφέρει. Γιά παράδειγμα, ἄς πάρουμε τὴν κορυφαία ἀρετὴ, γιά τὴν ὁποία καὶ μᾶς μίλησε σήμερα τό Εὐαγγέλιο, πού εἶναι ἡ ἀγάπη. Ναί, ἀδελφοί, ἡ ἀγάπη εἶναι κορυφαία ἀρετὴ, γι' αὐτό καὶ ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε ὡς ἐντολή νά τὴν ἐφαρμόζουμε μεταξύ μας. Μέ τὴν εὐκαιρία νά σᾶς πῶ ὅτι δύο εἶναι οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ, πού ὅποσδήποτε πρέπει νά τηροῦμε, γιά νά σωθοῦμε. Ἡ μία εἶναι τό νά τελούμε τὴν θεία Λειτουργία καὶ νά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καὶ τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ὁ Χριστός μᾶς εἶπε: «*Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν*» (Λουκ. 22,19)! Γι' αὐτό καὶ ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς, ὅταν τελούμε τὴν θεία Λειτουργία, λέγουμε στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, «*μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς*». Εἶναι ἐντολή τοῦ Χριστοῦ τό νά τελούμε τὴν θεία Λειτουργία καὶ νά κοινωνοῦμε. Καὶ ἡ δεύτερη ἐντολή γιά τὴν σωτηρία μας εἶναι τό νά ἔχουμε ἀγάπη μεταξύ μας. Ἐντολή αὐτό τοῦ Χριστοῦ, γιατί μᾶς εἶπε: «*Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους*» (Ἰωάν. 15,17).

2. Αὐτή, ἀδελφοί μου, ἡ ἐντολή, ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης, γιά τὴν ὁποία μᾶς μιλοῦσε τό Εὐαγγέλιο σήμερα, εἶναι τό πᾶν! Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη (Α΄ Ἰωάν. 4,8). Καὶ ἀπό ἀγάπη δημιούργησε τόν ἄνθρωπο. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀφοῦ εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, εἶναι καὶ αὐτός ἀγάπη, ὅπως τό πρωτότυπο τῆς εἰκόνας του, ὁ Θεός, εἶναι ἀγάπη. Ἔτσι, λοιπόν, σάν ἀγάπη πού εἶναι πλασμένος ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἐκφράζεται μέ ἀγάπη πρὸς τόν Θεό καὶ μέ ἀγάπη πρὸς τόν πλησίον του, τόν συνάνθρωπό του. Ὅταν λέγουμε ὅτι ἀμάρτησε ὁ ἄνθρωπος, σημαίνει ἀμάρτησε κατὰ τὴν ἀγάπη. Ὅτι, δηλαδή, λιγότεψε ἢ δέν ἐκφράστηκε καλά ἡ ἀγάπη του πρὸς τόν Θεό καὶ τόν συνάνθρωπό του. Καὶ ὅταν πάλι λέγουμε γιά τόν ἄνθρωπο ὅτι μετανόησε καὶ διορθώθηκε, αὐτό σημαίνει ὅτι ξαναπόκτησε τὴν πρώτη του ἀγάπη πρὸς τόν Θεό καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἡ ἀγάπη, λοιπόν, ἂν εἶναι σωστή, αὐτὴ ἐκφράζει τὴν ὅλη ἀρετὴ καὶ τὴν πνευματικὴ ποιότητα τοῦ ἀνθρώπου.

3. Ἀλλά τό Εὐαγγέλιο σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, μᾶς μιλοῦσε γιά παραποιημένη ἀγάπη, γιά ἀγάπη, δηλαδή, ὄχι ὅπως τὴν θέλει ὁ Θεός, ἀλλά ὅπως τὴν ἔκανε ὁ ἄνθρωπος πρὸς τό συμφέρον του καὶ τίς ἀμαρτωλές του ἐπιθυμίες. Πραγματικά! Ὑπάρχει ἀγάπη συμφεροντολογική, μέ τό νά ἀγαποῦμε τόν ἄλλο γιά τό συμφέρον μας. Ὑπάρχει ἀγάπη ἐγωπαθῆς, μέ τό νά δείχνουμε ὅτι ἀγαπᾶμε καὶ εὐεργετοῦμε, γιά νά ἀναδείξουμε τό «ἐγώ» μας καὶ ὅτι εἴμαστε καλοὶ καὶ εὐεργέτες. Ὑπάρχει ἀγάπη σαρκική, γιά τὴν ὁποία μιλᾶνε τὰ μοντέρνα τραγούδια καὶ σιγοκουβεντιάζουν καὶ τὰ νεαρούτσικα παιδιά μας ἀκόμη. Αὐτές οἱ ἀγάπες, χριστιανοί μου, οἱ ἐγωπαθεῖς, οἱ συμφεροντολογικὲς καὶ οἱ σαρκικὲς εἶναι ἀμαρτωλές ἀγάπες. «*Καὶ γὰρ οἱ ἀμαρτωλοὶ τό αὐτό ποιοῦσι*», εἶπε ὁ Χριστός σήμερα στό Εὐαγγέλιο!

4. Καὶ πῶς πρέπει νά ἀγαπᾶμε; Ποιὰ εἶναι ἡ ἀγάπη πού θέλει ὁ Χριστός, ἡ ἀγάπη πού μᾶς σώζει; Κατὰ πρῶτον ἡ ἀγάπη δέν πρέπει νά εἶναι προσωποληπτική. Νά μὴν ἀπευθύνεται, δηλαδή, σέ μερικά πρόσωπα μόνο, στά πρόσωπα μόνο ἐκεῖνα πού μᾶς ἀγαποῦν. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς εἶπε σήμερα: «*Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστὶ;*».

Ἡ ἀγάπη μας πρέπει νά εἶναι σέ ὅλους. Ἕνα ὠραῖο παλαιό ἄσμα, πού τραγουδάγαμε στά κατηχητικά Σχολεῖα, ἔλεγε: «*Θᾶχουμε πάντα ὡς σύνθημά μας τήν ἀγάπη τήν χριστιανική, πού δέν κάνει ποτέ διακρίσεις, εἶναι ἡ ἴδια γιά κάθε ψυχή*!»! «*Πού δέν κάνει ποτέ διακρίσεις*»! Ἄν κάνει διακρίσεις, δέν εἶναι χριστιανική ἀγάπη, δέν εἶναι ἀγάπη αὐτή πού θέλει ὁ Χριστός, ἀγάπη πού μᾶς σώζει.

Δεύτερον, ἀδελφοί, ἡ ἀγάπη τοῦ χριστιανοῦ πρέπει νά εἶναι θυσιαστική. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ καλή πράξη πού γίνεται σέ κάποιον δέν πρέπει νά ἀποβλέπει σέ ἀτομικό συμφέρον μας ἢ ὄφελός μας, ἀλλά νά γίνεται καθαρά ἀπό ἀγάπη γι' αὐτόν. Καί νά γνωρίζουμε ἀκόμη ὅτι αὐτός, στόν ὁποῖο ἐμεῖς προσφέρουμε ἀγάπη, θά φανεῖ ἀγνώμων ἀπέναντί μας καί ἀκόμη ὅτι θά μᾶς πολεμήσει, ἐμεῖς δέν πρέπει νά ἐλαττώσουμε τήν ἀγάπη μας καί τήν προσφορά τῆς καλωσύνης μας σ' αὐτόν.

5. Καί φθάσαμε τώρα, ἀδελφοί χριστιανοί, στήν τέλεια ἀγάπη, πού μᾶς παρέδωσε ὁ Χριστός μας στό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Καί ἡ τέλεια ἀγάπη εἶναι ἀγάπη καί στούς ἐχθρούς μας ἀκόμη. «*Ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν*», μᾶς εἶπε ὁ Κύριος σήμερα. Δύσκολο μάθημα αὐτό, χριστιανοί μου, ἀλλά μέ τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ ὅλα γίνονται κατορθωτά. Πραγματικά! Οἱ ἅγιοί μας εἶχαν μεγάλη ἀγάπη στόν Χριστό καί στούς ἀνθρώπους. Μέ τήν Χάρη δέ τοῦ Χριστοῦ, πού εἶχαν γιά τήν ἀγιότητά τους, πέτυχαν νά φθάσουν καί στήν κορυφή τῆς ἀγάπης, στήν ἀγάπη καί στόν ἐχθρό τους ἀκόμη. Διαβάστε τόν βίο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου καί θά δεῖτε καί θά θαυμάσετε γιά τίς προσευχές πού ἔκανε τά μεσονύκτια γιά τούς δεινοῦς συκοφάντες του καί τούς διώκτες του. Διαβάστε καί γιά τόν ἅγιο Διονύσιο, πού προστάτεψε τόν φονιά τοῦ ἀδελφοῦ του. Καί διαβάστε πάλι τά ἱερά Συναξάρια μας, γιά νά δεῖτε τούς μάρτυρες ὅτι προσεύχονταν γιά τούς δημίους τους, οἱ ὁποῖοι τούς βασάνιζαν ἄσπλαγχνα.

Ἡ ἀγάπη πρὸς τούς ἐχθρούς, γιά τήν ὁποία μᾶς εἶπε σήμερα ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ τέλεια ἀγάπη, εἶναι ἡ τέλεια ἀρετή, εἶναι τό τέλειο μάθημα, πού μᾶς ἔδωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός γενόμενος ἄνθρωπος. Γι' αὐτό καί μᾶς τό παρέδωσε τό μάθημα αὐτό τελευταῖα, σάν τό ἀνώτερο ἀπ' ὅλα. Μᾶς τό παρέδωσε ἀπό τήν ἔδρα τοῦ Σταυροῦ Του προσευχόμενος γιά τούς ἐχθρούς Του καί λέγοντας: «*Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἶδασι τί ποιοῦσι*»!

Μέ πολλές εὐχές,  
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας