

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Νά αναγνωσθεῖ στους μαθητές τῶν σχολείων μας κατά τόν ἁγιασμό

Ἀγαπητά μας παιδιά,
Μαθητές καί Μαθήτριες
τῶν Σχολίων τῆς Ἐπαρχίας μας

Καλή σας ἀρχή στήν νέα σχολική χρονιά. Εὐχομαι ἐφέτος νά πάτε καλύτερα ἀπό πέρυσι. Καί θά εἶναι καλύτερη ἡ σχολική σας χρονιά, ἄν σεῖς εἴστε ἐπιμελέστεροι στά μαθήματά σας.

Παιδιά, ἀγαπήστε τήν μόρφωση ὡς τό καλύτερο καί γλυκύτερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα. Ναί! Τό γλυκύτερο ἀπό ὅλα στόν ἄνθρωπο εἶναι τό νά προσεύχεται καί νά μιλάει γλυκά στό Θεό πρῶτα καί τό νά διαβάζει ἔπειτα. Μέ αὐτά τά δύο φεύγουν καί οἱ στενοχώριες καί ἡρεμεῖ ὁ ἄνθρωπος καί γαληνεύει. Καί ὅταν λέγω διάβασμα γιά σᾶς, ἐννοῶ ὅλα τά μαθήματα καί ὅλες τίς ἐπιστήμες γενικά. Καί τά ἀρχαῖα ἑλληνικά – τήν ὁμορφη καί μεγαλοπρεπῆ ἑλληνική γλῶσσα – καί τά μαθηματικά καί τήν γεωμετρία, πού ὀξύνουν τόν νοῦν, καί τήν θαυμαστή φυσική, πού μᾶς δίνει τόν λόγο τῶν φυσικῶν φαινομένων, καί ὅλα τά μαθήματα.

Σᾶς εὐχομαι, ἀγαπητοί μου φίλοι, ὡς ποιμενάρχης τοῦ τόπου Σας, νά ἐρωτευθεῖτε τά μαθήματά σας καί νά γίνετε λαμπροί ἐπιστήμονες. Τό ἔχουμε ἀνάγκη αὐτό, γιατί ἡ πατρίδα μας πρῶτα ἦταν ἡ μητέρα τῆς γνώσεως καί τῆς ἐπιστήμης. Πρῶτα! Σεῖς ὅμως τά νέα παιδιά, καί μάλιστα τῆς ἐπαρχίας μας τά παιδιά, νά ἀποδείξετε ὅτι ὄχι μόνον κάποτε, ἀλλά καί τώρα καί σήμερα ἡ πατρίδα μας γεννᾷ μεγάλους ἐπιστήμονες.

Μήν παραλείπετε νά προσεύχεστε ἀπαλά καί καρδιακά στόν Θεό καί θά νοιώθετε γλυκασμό στήν καρδιά. Μήν ξεχνᾶτε τήν προσευχή Σας στήν Παναγία. Νά Τήν ἀγαπάτε, γιατί σᾶς ἀγαπάει. Εὐχομαι νά σᾶς προστατεύει.

Καλή σας σχολική χρονιά, ἀγαπητά παιδιά! Νά σᾶς χαίρονται οἱ γονεῖς σας καί οἱ καλοί σας διδάσκαλοι καί καθηγητές σας, πού εἶναι οἱ πνευματικοί σας γονεῖς καί καθοδηγητές σας.

Μέ πολλή ἀγάπη καί πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας