

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Ἀναστατωμένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἱστορικῆς Ἐπαρχίας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, πού ὑπηρετῶ, καί ὁ κληρὸς καί ὁ λαὸς τῆς, γιὰ τὰ ὑποτιμητικά πρὸς τὰ ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, τὴν πίστη, τὴν πατρίδα καί τὴν οἰκογένεια, λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Ν. Βούτση. Τοιαῦτα λόγια, λεγόμενα ἀπὸ ἄρχοντα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, συνιστοῦν βλασφημία καί ἀγνωμοσύνη κατὰ τῆς Ὁρθόδοξου πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἦδη ἔχουν ἐξεγερθεῖ πολλοὶ ἱεράρχες γιὰ τὴν ἀσέβεια αὐτῆ, κάθε δὲ ἱεράρχης ἄς μὴ θεωρηθεῖ ὡς ἓνα μεμονωμένο πρόσωπο, διότι καί ὁ τίτλος του, ὁ ὁποῖος τὸν καθορίζει, δείχνει ὅτι σαρκώνει ἐν ἑαυτῷ καί ὅλο τό ποιμνίό του. Ἐκφράζουμε λοιπὸν καί ἐμεῖς, ὡς ποιμνιο τοῦ Χριστοῦ εὐλογημένο καί πιστό στις παραδόσεις τῆς Ὁρθόδοξης πίστεως μας καί τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος μας, ἐκφράζουμε, λέγω, ὄχι ἀπλῶς τὴν διαφωνία μας στὰ λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, ἀλλὰ καί τὴν ἀποστροφή μας σ' αὐτά.

Ὁ κύριος Βούτσης παρουσιάζεται ὡς νὰ ἀγνοεῖ τὴν μεγάλη ἀλήθεια, ἡ ὁποία διήκει ὅλες τίς σελίδες τῆς ἔνδοξης ἑλληνικῆς ἱστορίας μας, ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ εἶναι στενά δεμένη μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τὰ ἀνδραγαθήματα τῶν Ἑλλήνων ἔχουν καί κίνητρο καί τέλος τὴν Ὁρθόδοξη πίστη μας. Οἱ ἄρχοντες τοῦ μαρτυρικοῦ αὐτοῦ τόπου δὲν πρέπει νὰ τό λησμονοῦν αὐτό, πολὺ δὲ περισσότερο δὲν πρέπει προκλητικά νὰ τό παραθεωροῦν, ὅπως ἔπραξε ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης. Δὲν ἐξελέγησαν ἄρχοντες τοῦ λαοῦ γιὰ νὰ ὑποτιμοῦν καί νὰ παραθεωροῦν τὴν Ὁρθόδοξη πίστη του, ἀλλὰ πρέπει μαζί μὲ αὐτόν νὰ τὴν σέβονται καί νὰ τὴν τιμοῦν. Αὐτό πού περιμένουμε τώρα ἀπὸ τὸν κ. Πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Ν. Βούτση εἶναι νὰ ζητήσῃ συγγνώμη ἀπὸ τὸν πιστὸ ἑλληνικὸ λαὸ καί ἡ πράξη του αὐτῆ ὄχι μόνο θὰ εὐφράνει τὸν λαὸ πού ὑπηρετεῖ, ἀλλὰ καί θὰ δώσει στὸν ἴδιο περιποιούσα τιμὴ καί ἀξία.

Ὡς Ἐκκλησία ἀποβλέπουμε στὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί αὐτοῦ βεβαίως τοῦ κ. Βούτση τὴν σωτηρία. Διότι ἀπὸ τό κείμενό του ἀπέδειξε ὅτι ἡ Ὁρθόδοξη πίστη δὲν τοῦ ἔχει μιλήσει δυνατὰ μέσα του καί εὐχόμεθα, ἔστω καί ἀπὸ τό παρὸν γεγονός, νὰ λάβῃ ἀφορμὴ νὰ ἐγκύψει μὲ τὸν ἰσχυρὸ του νοῦ, ἀλλὰ καί μὲ ἀγαθὴ τὴν καρδιά του, εἰς βάθος στὴν πίστη τῶν πατέρων μας καί τότε θὰ γνωρίσει ἓνα γλυκὸ Θεό, πού ἱκανοποιεῖ καί τὸν νοῦ καί τὴν καρδιά, τὸν Θεὸ τῶν πατέρων ἡμῶν! Πάντως ἐκεῖ πού ἔπυλα τό πηγαίνουν πολλοὶ τό θέμα, μὲ τὰ διάφορα διατάγματα τους καί τίς περίεργες ἐνέργειές τους, τό νὰ κάνουν τὴν πατρίδα μας ἐντελῶς ἄθρησκη, δὲν θὰ τό ἐπιτρέψῃ ὁ Ὁρθόδοξος λαός, πολὺ δὲ περισσότερο δὲν θὰ τό ἐπιτρέψουμε ἐμεῖς οἱ ἱεράρχες καί ὅλοι οἱ κληρικοί, γιατί δὲν μᾶς ἀφήνει ἡ ἱστορία μας. Ἐξὶ χιλιάδες (6.000) κληρικοί, λέγει ὁ ἱστορικός Πουκεβίλ, ἔπεσαν στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐλευθερία, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἐλεύθερη ἑλληνικὴ πατρίδα. Τοιοῦτοι λόγοι, πού θέλουν νὰ δημιουργήσουν μία ξένη πρὸς τὴν Ὁρθόδοξη πίστη μας ἑλληνικὴ πατρίδα, μὲ αἰσχρὰ μάλιστα ἤθη, ὅπως εἶναι τό θέμα τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔκαναν, νομίζω, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κοζάνης νὰ πεῖ τὴν τολμηρὴν πράγματι ἔκφραση ὅτι «ἓνας βόθρος εἶναι ἡ βουλή τῶν Ἑλλήνων». Ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ αὐτόν ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή λέγει, «βόθρος βαθύς στόμα παρανόμου» (Παροιμιαί 22,14), μὲ τὴν ἔννοια τῆς δυσοσμίας καί τῆς θολώσεως τῆς καθαρᾶς ἀτμόσφαιρας τῶν ἰδανικῶν, τὴν ὁποῖαν προκαλοῦν οἱ βλάσφημοι πρὸ τῆς πίστεως λόγοι. Τό ἴδιο δὲ νόημα θέλει νὰ ἐκφράσῃ καί ὁ ἄλλος ψαλμωδὸς πού λέγει «τάφος ἀνεωγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν» (Ψαλμ. 5,10), ὅτι δηλαδὴ ἀποπνέουν δυσοσμία τὰ βλάσφημα λόγια τῶν ἀσεβῶν, πού ἀντιστρατεύονται στις μεγάλες ἀρετές, ὅπως αὐτές πού προσβάλλουν οἱ λόγοι τοῦ κ. Βούτση, τὴν πίστη, τὴν πατρίδα καί τὴν οἰκογένεια.