

Δημητσάνα - Μεγαλόπολις, 28 Ἀπριλίου 2019

ΠΑΣΧΑ 2019

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί χριστιανοί,
Χριστός Ἀνέστη!

1. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί χριστιανοί, παρέμεινε στὸν τάφο τρεῖς ἡμέρες. Ἡ μία μέρα ἦταν ἡ Παρασκευή. Ἡ δεύτερη μέρα ἦταν τὸ Σάββατο καὶ τὴν νύχτα τοῦ Σαββάτου πρὸς τὴν Κυριακή – χωρὶς νὰ γνωρίζουμε ἀκριβῶς ποιά ὥρα – ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἀναστήθηκε, γιατί τὸ μαρτυροῦν πρῶτα-πρῶτα οἱ φρουροὶ τοῦ τάφου, ἀλλὰ καὶ ἔπειτα τὸ μαρτυροῦν οἱ ἐμφανίσεις τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. Ἔχουμε ἔνδεκα ἐμφανίσεις τὸν ἀριθμό. Ἦταν πολὺ σημαντικό τὸ νὰ βεβαιωθεῖ ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στοὺς μαθητὲς Του, γι' αὐτὸ καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασή Του δέν ἀναλήφθηκε ἀμέσως στὸν οὐρανό, ἀλλὰ παρέμεινε σαράντα μέρες στὴν γῆ παρουσιαζόμενος σ' αὐτούς καὶ μιλοῦσε γιὰ τὴν Βασιλεία Του (Πράξ. 1,3).

2. Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν ὁποία μιλοῦσε ἰδιαίτερα ὁ Χριστός στοὺς μαθητὲς Του μετὰ τὴν ἀνάστασή Του, εἶναι γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Γι' αὐτὸ καὶ στὴν ἐμφάνισή Του στοὺς μαθητὲς Του στὴν Γαλιλαία εἶπε ὁ Χριστός «*πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη*» (Ματθ. 28,19). «*Πάντα τὰ ἔθνη*»! Χριστιανοί μου, πρέπει νὰ μᾶς πονάει τὸ ὅτι ὑπάρχουν ἔθνη, πλήθη ἀνθρώπων, πού δέν ἔχουν ἀκούσει τὸ μήνυμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐσταυρωμένου καὶ ἀναστημένου Κυρίου μας. Ἀλλὰ τὸ ἀκόμη χειρότερο, εἶναι τὸ ὅτι ὑπάρχουν ἄλλοι ἄνθρωποι πού ἄκουσαν τὸ λυτωτικὸ μήνυμα, ἀλλὰ δέν τὸ δέχτηκαν.

3. Περισσότερο χειρότεροι ὅμως καὶ ἀπὸ αὐτούς εἶναι μερικοὶ δικοὶ μας, καὶ μάλιστα ἀφεντάδες μας ἐδῶ στὴν Ὁρθόδοξη πατρίδα μας, πού, χωρὶς ντροπή, λέγουν μέ καύχησή τους ὅτι δέν πιστεύουν στὸν Θεό. Καὶ δέν τὸ λένε ψέματα αὐτό, ἀφοῦ τὸ δείχνουν μέ τὰ ἔργα τους. Γιατί βάλθηκαν νὰ ξερριζώσουν τὴν πίστη τοῦ καλοῦ λαοῦ μας καὶ μέ πείσμα θέλουν νὰ διώξουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη ἀπὸ τὰ Σχολεῖα μας. Αὐτοί, χριστιανοί μου, εἶναι ὅλοι τους πραγματικά ἀξιολύπητοι καὶ περισσότερο ἀξιοκατάκριτοι καὶ ἀπὸ τοὺς πρῶτους καὶ ἀπὸ τοὺς δευτέρους. Γιατί, ἀφοῦ κατοικοῦν στὴν Ἑλλάδα, ἔχουν ἀκούσει γιὰ τὴν ἀληθινὴ πίστη τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχουν δεῖ τὰ θαύματά της. Καὶ ὅμως, τυφλοὶ καὶ πωρωμένοι στὴν ψυχὴ ὄντες, παραμένουν ἀκόμη ἄθεοι καὶ πολέμιοι.

Ἀλλὰ μὴ φοβᾶστε, χριστιανοί! Τὸ Φῶς τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ μας εἶναι δυνατό καὶ εὐχόμεστε νὰ φωτίσει ὅλους, καὶ ἀθέους καὶ ἀπίστους καὶ πολεμίους, καὶ νὰ γονατίσουν καὶ αὐτοὶ μαζί μας στὸν νικητὴ τοῦ θανάτου, τὸν σταυρωμένο καὶ ἀναστημένο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ἀναγνωρίζοντάς Τον, ὅπως ἐμεῖς, ὡς ἀληθινὸ Θεό, τὸν μοναδικὸ Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ἀδελφοί!

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας