

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ (Φυλλάδιο 1)

Ἀδελφοί μου χριστιανοί, μέ τό χαρτάκι αὐτό πού σᾶς γράφω ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας Ἰερεμίας σᾶς χαιρετίζω καί σᾶς εὐχομαι νά ἔχετε ὑγεία καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν οἰκογένειά σας.

Τό μεγαλύτερο ἀπ' ὅλα, ἀδέλφια μου, εἶναι τό νά κρατήσουμε σταθερά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας καί τήν ἀγάπη μας στόν Ἰησοῦ Χριστό καί στίς ὁμορφες παραδόσεις τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς μας. Ἡ ἁμαρτία σήμερα εἶναι μεγάλη, ἀλλά ἐσεῖς, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά βαδίζετε στοῦ Θεοῦ τήν στρατά καί σ' αὐτό τό δρόμο νά ὀδηγεῖτε καί τά παιδιά σας.

Τό ξέρω, χριστιανοί μου, ὅτι εἶστε ἐργατικοί ἄνθρωποι καί πνίγεστε μέ τίς δουλειές σας, ἀλλά, παρακαλῶ, νά βρίσκετε λίγο χρόνο γιά τήν ψυχή σας. Κάθε πρωί νά λέτε τό «Πάτερ ἡμῶν» καί τό βράδυ πάλι, προτοῦ νά πλαγιάσετε, νά λέτε πάλι τήν προσευχή σας, εὐχαριστοῦντες τόν Θεό γιά τήν ἡμέρα πού πέρασε. Στό τραπέζι πού κάθεστε νά φᾶτε κάνετε πρῶτα τόν Σταυρό σας. Καί ὅταν φᾶτε εὐχαριστήστε πάλι τόν Χριστό καί τήν Παναγιά, κάνοντας πάλι τόν σταυρό σας. Σάν πιο μικρή, ἀλλά καί πιο ὠραία προσευχή νά λέτε τήν ἡμέρα ἀπό μέσα σας τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Καί στήν Παναγία μας νά λέτε τό «Ἵπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».

Νά προσπαθεῖτε, χριστιανοί μου, νά τά ἔχετε μέ ὅλους καλά. Νά προσπαθεῖτε νά μήν κατηγορεῖτε κανέναν. Ἐτσι θά ἔχετε μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό καί θά συγχωροῦνται τά ἁμαρτήματά σας. Ἐτσι εἶπε ὁ Χριστός μας: Ἐάν ἐμεῖς συγχωροῦμε αὐτά πού μᾶς ἔφταιξαν οἱ ἄλλοι, τότε καί ὁ Θεός θά συγχω-

ρήσει καί τά δικά μας ἁμαρτήματα. Νά μιλάτε σέ ὄλους τούς ἀνθρώπους μέ καλωσύνη καί νά μήν ἔχετε ἐχθρό. Ὅλοι μας εἴμαστε φταίχτες ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ καί ὄλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ἄς μᾶς συγχωρήσει ὄλους μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Παναγία μας. Ὅσοι ξέρετε γράμματα νά διαβάζετε κάθε μέρα λιγάκι ἀπό τό ἅγιο καί ἱερό Εὐαγγέλιο. Τό Εὐαγγέλιο ἔχει τά λογάκια καί τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ μας. Ὅλα τά σπίτια πρέπει νά ἔχουν τό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ἄν κανείς δέν τό ἔχει, νά μοῦ τό ζητήσει γιά νά τοῦ τό δώσω. Ἐπίσης νά διαβάζετε καί τούς βίους τῶν Ἁγίων, γιά νά βλέπετε πῶς ἔζησαν οἱ Ἅγιοι.

Νά προσπαθεῖτε, χριστιανοί μου, κάθε Κυριακή νά πηγαί-νετε νά λειτουργεῖστε. Καί ἄν τό χωριό σας δέν ἔχει παπά, νά πηγαίνετε στό διπλανό χωριό, πού ἔχει Θεία λειτουργία. Μή μένετε ἀλειτούργητοι τήν Κυριακή. Τήν λέμε «Κυριακή» τήν ἡμέρα αὐτή, γιατί τήν ἔχουμε ἰδιαίτερα ἀφιερωμένη στόν Κύριο τόν Θεό μας. Καί, τέλος, σᾶς λέγω νά πηγαίνετε νά ἐξομολο-γεῖστε τά κρίματά σας. Ἄν θυμηθεῖτε ἀπό τά παλαιά κάποιο ἁμάρτημα πού δέν τό ἔχετε ἐξομολογηθεῖ, νά πᾶτε σέ ὅποιο πνευματικό θέλετε, καί σέ μακρυνό πνευματικό κάτω στήν Ἀθήνα ἢ ἄλλοῦ, καί νά τό ἐξομολογηθεῖτε. Ἐξομολογῶ καί ἐγώ. Μπορεῖτε νά μέ καλέσετε γιά νά σᾶς ὑπηρετήσω.

Εὐχεσθε καί γιά μένα, ὅπως καί ἐγώ εὐχομαι γιά σᾶς. Ὅλοι μας νά σωθοῦμε καί κανείς μας νά μήν χαθεῖ. Νά μᾶς πάρει ὄλους ὁ Κύριος μέ μετάνοια στόν γλυκό Παράδεισο. ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές, † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγα-λοπόλεως Ἱερεμίας