



# ΠΕΣ ΜΑΣ, ΠΑΠΠΟΥΛΗ!

Δεκαπενθήμερο Περιοδικό  
για τὰ παιδιά καὶ τοὺς νέους  
φύλλο 1

Συντάκτης: Ἀρχιερέυς Ἱερεμίας

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Τό περιοδικό αὐτό εἶναι δικό σας. Γράφεται γιά σᾶς καί σᾶς παρακαλῶ νά τό διαβάσετε. Θά γράφει πράγματα πού θά εἶναι γιά τήν πρόοδό σας. Καί ἡ χαρά μας εἶναι νά προοδεύσετε καί νά γίνετε καλοί ἄνθρωποι στήν κοινωνία.

– Τό πρῶτο πού ἔχω νά σᾶς πῶ, παιδιά, εἶναι νά ἀγαπάτε τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τά ὀνόματα πού ἔχουμε εἶναι δικά τους. Νά διαβάσετε τοὺς βίους τους καί θά τοὺς θαυμάσετε γιά τήν ζωή πού ἔζησαν. Καί οἱ ἅγιοι, παιδιά, δέν ἦταν στήν παλαιά μόνο ἐποχή, ἀλλά πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἁγίους. Στά σημερινά μας χρόνια, ἐδῶ στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ἔζησαν τρεῖς μεγάλοι ἅγιοι, πού ἀξιώθηκα καί ἐγώ σάν παπᾶς νά τοὺς γνωρίσω καί τοὺς τρεῖς, νά φιλήσω τό χέρι τους καί νά κουβεντιάσω μαζί τους. Εἶναι ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ἅγιος Ἰάκωβος καί ὁ ἅγιος Παῖσιος.

Μά πάνω ἀπό ὅλους τοὺς ἁγίους, ἀγαπητά παιδιά, νά ἀγαπάτε τήν Παναγία μας, τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ Μεγάλη Μάνα μας πού μᾶς ἀγαπάει καί μᾶς προστατεύει. Ὁ ἅγιος Παῖσιος ἔλεγε: «Ἡ Παναγία δέν μᾶς ἀφήνει. Μᾶς κου-

βαλάει στήν πλάτη της, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τό θέλουμε, νά μὴ κλωτσᾶμε, ὅπως κάνουν τὰ ἄτακτα παιδιά».

Τότε πού τὰ ἔλεγε αὐτά ὁ ἅγιος Γέροντας μιά μοναχή (δηλαδή, καλογριά) τοῦ εἶπε: «Γέροντα, θά ἤθελα ἡ Παναγία νά κρατήσκει κι ἐμένα στήν ἀγκαλιά Της, ὅπως κρατάει τό Χριστό». Καί ὁ ἅγιος τῆς εἶπε: «Δέν σέ κράτησε ποτέ ἐσένα; Δέν ἔνοιωσες καμιά φορά σάν μωρό στήν ἀγκαλιά Της; Ἐγώ αἰσθάνομαι σάν παιδάκι κοντά Της. Τῆ νιώθω Μάνα μου. Πολλές φορές πηγαίνω καί ἀκουμπῶ τήν εἰκόνα Της καί λέω: “Τώρα, Παναγία μου, θά θηλάσω λίγο Χάρη”. Νιώθω σάν μωρό πού θηλάζει στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας του ξέγνοιαστο, ἀμέριμνο, καί νιώθω τήν μεγάλη Της ἀγάπη καί τήν ἀνεκφραστή στοργή Της καί τρέφομαι μέ Χάρη».<sup>1</sup>

Ἔτσι, ἀγαπητά παιδιά, νά ἀγαπάτε τήν Παναγία. Σάν τήν μεγάλη Μάνα μας καί νά προσεύχεστε σ’ Αὐτήν μέ λόγια βγαλμένα ἀπό τήν καρδιά σας. Καί στό τέλος τῆς προσευχῆς σας νά Τῆς λέτε κι αὐτό τό ωραῖο τροπάριο: «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθηναι, Μητερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου»!

1. Γέροντος Παΐσιου Ἀγιορείτου, Λόγοι ΣΤ', σ. 90.

## ΟΧΙ ΤΕΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΕΜΑ

Ἀγαπητά μας παιδιά, μάθετε ἀπό αὐτήν τήν ὀμορφή παιδική ἡλικία πού ἔχετε νά εἴστε ἐργατικά καί φιλότιμα παιδιά. Μὴν περιμένετε μόνον οἱ ἄλλοι νά δίνουν σέ σᾶς, ἀλλά καί σεῖς νά εἴστε πρόθυμοι νά βοηθεῖτε καί νά δίνετε στοὺς ἄλλους. Διαβάστε τὰ παρακάτω λόγια τοῦ ἁγίου Γέροντα Παΐσιου νά δεῖτε τί λέει:

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα δέν γεύτηκαν τὴν χαρὰ τῆς θυσίας καί δέν ἀγαποῦν τὸν κόπο. Μπήκε ἡ τεμπελιά, τὸ βόλεμα, ἡ πολλή ἄνεση. Ἐλειψε τὸ φιλότιμο, ἡ θυσία.

Θεωροῦν κατόρθωμα, ὅταν καταφέρνουν χωρὶς κόπο νά πετύχουν κάτι, ὅταν βολεύονται. Δέν χαίρονται ὅταν δέν βολεύονται. Ἐνῶ, ἂν ἀντιμετώπιζαν τὰ πράγματα πνευματικά, θά ἔπρεπε νά τὰ χαίρονται, γιὰ τὸν δίνονται εὐκαιρία γιά ἀγώνα.

Ὅλοι τώρα, μικροί-μεγάλοι, κοιτάζουν τὴν εὐκολία. Οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι κοιτάζουν πῶς νά ἀγιάσουν μέ λιγότερο κόπο. Οἱ κοσμικοὶ πῶς νά βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρὶς νά δουλεύουν. Οἱ νέοι πῶς νά περνοῦν τίς ἐξετάσεις χωρὶς νά διαβάζουν· πῶς νά πά-



ρουν πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και, αν είναι δυνατόν, να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα! Ναι, εκεί φθάνουν!

«Έρχονται πολλά παιδιά στο Καλύβι και μου λένε: «Κάνε προσευχή να περάσω». Δεν διαβάζουν και λένε: «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Διάβασε, του λέω, και κάνε και προσευχή». «Γιατί μου λέει, δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει;». Δηλαδή την τεμπελιά του να εύλογησει ο Θεός; Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει αλλά δεν πιάνει, τότε θα το βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλλουν προσπάθεια.

Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός και θα γίνουν τετραπέρατα.

Εύτυχως που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις: ένα παλληκάρι από τη Χαλκιδική έδωσε εξετάσεις σε τρεις σχολές και πέρασε σε όλες, σε άλλη πρώτος, σε άλλη δεύτερος, αλλά τον άνεπαυε πιο πολύ να βρει μία δουλειά για να ξαλαφρώσει τον πατέρα του που δούλευε στα μεταλλεία. Έτσι δεν πήγε να σπουδάσει και έπιασε άμέσως κάπου δουλειά. Αυτή η ψυχή είναι φάρμακο για μένα. Για τέτοια παιδιά να πεθάνω, να γίνω φυτόχωμα. Οί περισσότεροι όμως νέοι έχουν επηρεασθεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός τους: δεν σκέφτονται καθόλου τον πλησίον αλλά μόνο τον εαυτό τους. Και όσο τους βοηθάς τόσο πιο πολύ χουζοϋρι κάνουν.<sup>2</sup>

2. Γέροντος Παΐσιου 'Αγιορείτου Λόγοι Ε', σ. 236.

**Νά πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην Έκκλησία για να παίρνετε την Χάρη του Θεού με την Θεία Λειτουργία. Σας περιμένουμε και στα Κατηχητικά Σχολεία στην αίθουσα της Μητροπόλεως.**

### ΑΓΝΑ ΝΕΙΑΤΑ!

Κάποτε πήγαν στον άγιο Γέροντα Παΐσιο δυο μαθητές του Λυκείου που διακρίνονταν για την σεμνότητά τους και τους εΐπε:

Τό φίδι έχει ηλεκτρισμό στα μάτια. Τό πουλάκι που κάθεται στο κλαδί βλέπει τό φίδι που κάθεται κάτω στην ρίζα του δέντρου και ενώ καταλαβαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος, ηλεκτρίζεται απ' τά μάτια του φιδιού. Μαγνητίζεται, κατά κάποιο τρόπο, και πέφτει στο στόμα του φιδιού. Έτσι κι έσείς προσέχετε να μίν αιχμαλωτιστούν τά μάτια σας και χάσετε τό θησαυρό της αγνότητας. Θέλει πολλή προσοχή. Νά αγωνίζεστε με φιλότιμο. Ο διάβολος όταν θέλει να πολεμήσει έναν άνθρωπο δεν πάει άμέσως ο ίδιος. Αλλά τί κάνει; Στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι «άναισθησιολόγο», για να κοιμίσει τον άνθρωπο και να τον κάνει άναίσθητο. Έπειτα πηγαίνει ο ίδιος και τον χτυπάει. Βλέπετε; Προηγείται ο «άναισθησιολόγος».

Έρχονται μερικές κοπέλες, οί καμμένες, τραυματισμένες. Ζούν άτακτα με νέους, δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και

σακατεύονται και ρωτάνε:

- Τί να κάνω πάτερ;

- Ο ταβερνιάρης, τους λέω, έχει φίλο τον μεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του. Νά σταματήσετε τίς σχέσεις. Αν σας αγαπούν πραγματικά, θά τό εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν και θά κερδίσετε χρόνο.

Σέ κάποιον που τον ρώτησε για τον γάμο και για τό φαινόμενο να αναβάλλουν οί νέοι τον γάμο παρότι συζούν απάντησε:

- Όπως τό τσαμπί, αν τό κόψεις από τό κλήμα, χαλάει, σαπίζει, δεν ώριμάζει, έτσι και ο έρωτας, αν τον χωρίσεις από τό μυστήριο του γάμου, από όπου τρέφεται με τό χάρι του Θεού, άργά η γρήγορα θά χαλάσει, θά διαστραφεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σήμερα οί άνθρωποι άφησαν τά αναστάσιμα! Τά παιδιά πνίγονται στις σπουδές και άπελπίζονται και όλο αναβάλλουν τό γάμο. Κοιτάξτε να παντρευτείτε νέοι. Ξέρετε, όταν είναι κανείς 30 χρονών τον σπρώχνουν τριάντα να παντρευτεί. Όταν είναι 40 χρονών, τον σπρώχνουν εξήντα!<sup>3</sup>

3. Βλ. Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου, Τά παιδιά θέλουν λιακάδα, σελ. 201.202.

**Είναι καλό να έχετε πάνω σας μία μικρή εικόνα της Παναγίας. Αν δεν έχετε, όταν με βλέπετε να μου την ζητάτε.**

Γιά κάποια άπορία ή για πνευματική επικοινωνία άφησε μήνυμα στο τηλ. 6976013647 και θά σοϋ άπαντήσω.