

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Καλοί καί έκλεκτοί μας συμπατριώτες Άρκάδες,
οί κατοικούντες στό έξωτερικό,

Άπό τήν καρδιά τής Άρκαδίας, τήν ήρωική Γορτυνία καί Μεγαλόπολη, Σᾶς ἀποστέλλω,
ώς Ἐπίσκοπος αὐτῆς, θερμό καί ἐγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό!

Γιά Σᾶς, ἀγαπητοί μας, κτυπᾶ ιδιαίτερα ἡ καρδιά μας καί Σᾶς νοιώθουμε πολύ κοντά
μας. Δέν μᾶς ἐμποδίζουν σ' αὐτό οὔτε μακρινές ἀποστάσεις, οὔτε θάλασσες καί ποτα-
μοί πού μᾶς χωρίζουν. Εὐχόμαστε ἡ Παναγία Δέσποινα, ἡ Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ,
νά Σᾶς προστατεύει καί νά Σᾶς φυλάγει ἀπό κάθε κακό, σωματικό καί ψυχικό κακό.

Στά ξένα πού βρίσκεστε, ὦ πατριώτες, μήν λησμονεῖτε τίς πάτριες παραδόσεις μέ τίς
ὁποῖες εἶναι ζυμωμένη ἡ φυλή μας. Παράδοση εἶναι καί τά ἑλληνικά τραγούδια, πού μο-
σχοβολᾶνε ἀπό τήν λεβεντιά καί τόν ήρωισμό τής πατρίδας μας, καί νά τά τραγουδάτε
καί νά τά χορεύετε ὅταν συναντιέστε. Ἰδιαίτερα ὅμως, φίλοι μας, Σᾶς παρακαλοῦμε νά
εἶστε γερά στερεωμένοι στήν Ὁρθόδοξη πίστη μας, αὐτή τήν πίστη πού πήρατε σάν
προῖκα ἀπό τούς γονεῖς Σας καί τούς ἀγιασμένους παπποῦδες Σας. Ὅλα τά σπίτια νά
ἔχουν τήν Εἰκόνα τής Παναγίας μας καί σέ κάθε οἶκο νά ὑπάρχει καντήλι καί νά μοσχο-
βολάει τό λιβάνι.

Προσέχετε πολύ, ἀγαπητοί μου, ἀπό τά μοντέρνα ρεύματα πού θέλουν νά παραλλά-
ξουν τήν πίστη μας καί νά τήν ἀναμείξουν μέ αἰρετικές ἰδέες. Ὅλα αὐτά τά νέα ρεύματα
βγαίνουν ἀπό δύο θολά καί δηλητηριώδη ποτάμια. Τό ἓνα λέγεται *παπισμός* καί τό ἄλλο
οἰκουμενισμός. Ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἀρκαδία, ἀλλά καί σέ ὅλη τήν Ὁρθόδοξη πατρίδα μας,
τήν Ἑλλάδα, ἔχουμε καταδικάσει καί τά δύο αὐτά, καί τόν παπισμό καί τόν οἰκουμενισμό,
γιατί ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπό τούς ἀγίους Πατέρες μας, ἐπειδή ἔχουν προσθέσει καί
ἔχουν ἀφαιρέσει ἀπό τήν πατροπαράδοτο πίστη μας. Ἀλλά ἡ πίστη μας εἶναι τέλεια καί
δέν δέχεται οὔτε πρόσθεση οὔτε ἀφαίρεση. Εἶναι σάν τό μάτι, πού δέν δέχεται οὔτε
μία τρίχα μέσα του.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, ἀγαπητοί πατριώτες, γιατί μοῦ στείλατε τήν ἔκδοσή Σας «*ΟΙ ΑΡ-
ΚΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ*» καί θυμήθηκα τίς ὥραιες ὥρες καί στιγμές, πού περάσαμε τό
προηγούμενο καλοκαίρι μαζί, ἐδῶ στήν Ἀρκαδία, τήν Γορτυνία καί τήν Μεγαλόπολη, καί
κλάψαμε καί ἀγκαλιαστήκαμε σάν χωρισμένα, ἀλλά ἀγαπημένα ἀδέλφια. Ζοῦμε μέ τόν
πόθο καί τήν ἐλπίδα νά ξαναγίνει αὐτή ἡ γλυκειά μας συνάντηση.

Καί πάλι Σᾶς εὐχαριστῶ καί Σᾶς συγχαίρω γιά τήν πολύ ὥραία ἔκδοσή Σας «*ΟΙ ΑΡΚΑ-
ΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ*», πού μοῦ στείλατε, παρακαλώντας Σας νά μέ τιμᾶτε πάντα μέ τίς
ἐκδόσεις Σας, γιατί ζωντανεύω καί ἐγώ καί βαπτίζομαι στήν κολυμβήθρα τῶν ἑλληνορ-
θοδόξων παραδόσεων τής Ἀρκαδικῆς Γῆς.

Σᾶς εὐχόμαι, καλοί μου, νά εἶστε γεροί καί δυνατοί κάτω ἀπό τήν Σκέπη τής Παναγίας
μας. Εὐχόμαι νά εἶστε «*ΠΑΝΑΓΙΟΣΚΕΠΑΣΤΟΙ*»!

Καλή ἀντάμωση στήν Ἀρκαδία. Καί γρήγορα! Σᾶς ἀσπάζομαι μέ χριστιανικό καί πα-
τριωτικό χαιρετισμό ὅλους μαζί καί τόν κάθε ἓνα χωριστά.

Μέ πολλή ἀγάπη
καί πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας