

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2018

1. Πάει ο παλιός ο χρόνος, αδελφοί μου χριστιανοί, και ίδού τώρα βρισκόμαστε σε νέο χρόνο, τό 2018. Τί νά πούμε; Μεγαλώσαμε ή μικρύναμε; Σχετικά μέ τά προηγούμενα χρόνια μεγαλώσαμε ένα χρόνο, αλλά σχετικά μέ τά χρόνια πού θά ζήσουμε αφαιρέθηκε ένας χρόνος και μικρύναμε. Καλύτερα όμως μέ τήν νέα χρονιά είναι νά λέμε διαφορετικά τό έρώτημα: Είμαστε καλύτεροι τώρα ή είμαστε οί ίδιοι όπως πέρυσι και χειρότεροι; Γιατί ο σκοπός για τον οποίο ζούμε, αδελφοί, είναι νά γινόμαστε όλο και καλύτεροι, νά φτιάχνουμε ωραιότερη τήν ψυχή μας μέ τίς αρετές, ώστε νά έχουμε θέση στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί σαν χριστιανοί πρέπει νά πιστεύουμε ότι τό «ταξίδι» μας σ' αυτή τήν γή έχει σκοπό τον ουρανό. Τήν ουράνιο Βασιλεία.

2. Κατά πρώτον, χριστιανοί μου, ως ευχαριστήσουμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό γιατί μάς αξίωσε νά περάσουμε τό προηγούμενο έτος και νά ζήσουμε για νά υποδεχθούμε τό νέο. Γιατί άλλοι άνθρωποι, και γνωστοί μας ακόμη, πού πέρυσι ήταν μαζί μας, έφέτος δέν είναι. Έφυγαν, πέθαναν, πήγαν στην άλλη ζωή και έμεις ζούμε τώρα μέ τήν γλυκειά τους ανάμνηση και τον πόνο του χωρισμού απ' αυτούς. Σήμερα, λοιπόν, τήν πολύ μεγάλη αυτή ήμέρα, πού θυμούμαστε και τά προσφιλή αγαπημένα μας πρόσωπα, αναπέμπουμε και γι' αυτά προσευχή στον καλό Θεό μας. Λέγουμε νά αναπαύσει ο Χριστός τίς ψυχές τους σε τόπο πού δέν υπάρχει «ούτε πόνος, ούτε λύπη ούτε στεναγμός». Γιατί έδώ έμεις κάτω στην γή έχουμε και πόνο και λύπη και στεναγμό.

3. Άς ευχηθούμε τέλος και για μάς τό νέο έτος 2018 νά έχουμε λιγότερη λύπη και λιγότερο στεναγμό. Άλλά, θά ρωτήσετε: Από μάς εξαρτάται αυτό; Χριστιανοί μου, ναί! Από μάς εξαρτάται. Γιατί ανάλογα μέ τήν ψυχική άντοχή πού έχει ο καθένας, ανάλογα, δηλαδή, μέ τήν πίστη του, αντιμετωπίζει και αυτά πού του συμβαίνουν. Τό μαρτυρούν αυτό τά γεγονότα: Όποιος κρατιέται από τον Θεό και προσεύχεται στην Παναγία παίρνει δύναμη και κουράγιο από τήν θεία Χάρη, φωτίζεται νά βρίσκει τρόπους για νά ξεπερνάει τίς δυσκολίες του.

Τήν νέα αυτή χρονιά, αδελφοί χριστιανοί, για μία καλύτερη και μέ νόημα ζωή πρέπει ο καθένας μας νά τό βάλει απόφαση για τον έαυτό του νά πλησιάσει και νά γνωρίσει πού πολύ τον Θεό. Αρχίστε, αγαπητοί μου, νά διαβάσετε τό Άγιο και Ίερό Ευαγγέλιο. Ό Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για νά κηρύξει τον άγίο Του λόγο, πού είναι γραμμένος στό Άγιο Ευαγγέλιο. Άν όμως δέν διαβάζουμε τό Ευαγγέλιο, τότε τί Χριστούγεννα έορτάσαμε; Άς τό καταλάβουμε ότι μόνο μέ τό Ευαγγέλιο γίνεται όμορφη και τέλεια ή κοινωνία μας. Άς αρχίσουμε, λοιπόν, νά τό διαβάζουμε, μαζί και τούς βίους των άγιων μας. Τήν νέα χρονιά βάλτε αρχή νά πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην Έκκλησία. Πάτε νά έξομολογηθείτε τά κρίματά σας. Αρχίστε νά νηστεύετε τίς Τετάρτες και τίς Παρασκευές και τίς Τεσσαρακοστές. Γευθείτε τήν γλύκα τής προσευχής και μήν αρκείστε σε ένα σταυρό μόνο. Άς τό προσπαθήσουμε όλοι μας, αδελφοί, και εγώ μαζί σας, για νά γίνουμε σωστοί και συνειδητοί χριστιανοί.

Εύχομαι, αδελφοί μου, τό έτος 2018 νά γίνει σωτήριο έτος, πού σημαίνει νά γνωρίσουμε τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και νά δεχούμε τά δώρα πού μάς έφερε.

Χρόνια σας πολλά.

Μέ πολλές εύχές,

† Ό Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ίερεμίας