

## ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άγαπητά μας παιδιά,  
Μαθητές καί μαθήτριες τῶν σχολείων τῆς ἐπαρχίας μας,

Σᾶς εὐχομαι νά εἶναι καλή καί καρποφόρα ἡ φετινὴ σας χρονιά. Σᾶς τό εἶπα καί ἄλλοτε, παιδιά, νά τό ἔχετε μεγάλη τιμὴ καί χαρὰ πού φοιτᾶτε στό σχολεῖο καί μορφώνετε τὰ πνεύματά σας μέ ωραία μαθήματα καί διδάγματα. Σᾶς εὐχομαι νά ἀγαπήσετε τὴν μόρφωση, νά γλυκαίνεται ὁ νοῦς σας σ' αὐτήν καί νά ἀφιερωθεῖτε σ' αὐτήν. Ἄν δέν ὑπάρχει, παιδιά, ἀπό τώρα αὐτὴ ἡ ἀγάπη σας στὴν παιδεία, δέν θά μπορέσετε αὔριο νά γίνετε ἐπιστήμονες, μέ ἔρευνες καί σπουδές στίς διάφορες πτυχές τῆς ἐπιστήμης. Γι' αὐτό, σᾶς συμβουλεύω, περιορίστε τώρα τὰ παιχνίδια καί τίς πολύωρες ἐξόδους καί ἀφιερωθεῖτε στό διάβασμα τῶν μαθημάτων σας. Νά προσπαθεῖτε νά μὴν ἔχετε κενά στά μαθήματά σας, γιατί τό ἓνα μάθημα συνδέεται μέ τό ἄλλο καί δέν θά μπορείτε νά καταλάβετε τό ἄλλο, ἂν πρῶτα δέν γνωρίζετε καλά τό προηγούμενο. Νά σέβετε καί νά ἀγαπᾶτε τούς Δασκάλους σας καί Καθηγητές σας, γιατί αὐτοὶ σᾶς ἀγαποῦν καί κουράζονται γιά ἐσᾶς καί αὐτοὶ εἶναι οἱ πνευματικοὶ σας πατέρες. Ἐπιθυμῶ ἀκόμη, παιδιά, νά σᾶς πῶ, ὅτι ὅλοι οἱ σοφοὶ ἄνδρες πιστεύουν στόν Θεό, γιατί ὁ λόγος γιά τόν Θεό εἶναι ἡ ἀνώτερη φιλοσοφία. Γι' αὐτό, ἀκολουθοῦντες τὴν παράδοση τῶν καλῶν σας γονέων, νά κρατιέστε δυνατά ἀπό τόν Θεό, νά πιστεύετε σ' Αὐτόν καί νά Τόν ἀγαπᾶτε. Νά ἀγαπᾶτε καί νά προσεύχεσθε στὴν Παναγία, τὴν Ὅποια ὅλοι ἐμεῖς παρακαλοῦμε γιά σᾶς, νά σᾶς εἶναι προστάτης καί βοηθός. Καλή σχολικὴ σας χρονιά!

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας