

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017

1. Είναι μεγάλη ή έορτή τών Χριστουγέννων, άδελφοί χριστιανοί, είναι πολύ μεγάλη. Μέ τήν έορτή αυτή βεβαιωνόμαστε ότι μπορεί νά γίνει πραγματικότητα ό σκοπός για τόν όποιο πλαστήκαμε. Καί ό σκοπός για τόν όποιο ήρθαμε στόν κόσμο είναι νά βρούμε τόν Θεό καί νά ένωθοιμε μαζί Του. Άλλά είναι δυνατόν ή δική μας ανθρώπινη φύση νά ένωθει μέ τήν θεία φύση; Ναί, άπαντούμε μέ τήν έορτή τών Χριστουγέννων. Γιατί μέ τά Χριστούγεννα γιορτάζουμε ότι ή θεία φύση ένώθηκε μέ τήν ανθρώπινη φύση. Ποιό έγινε αυτό τό φοβερό θαύμα; Σε ποιό έργαστήρι ένώθηκαν οι δύο αυτές φύσεις; Στήν Κοιλία τής Θεοτόκου! Γι' αυτό καί τήν Κοιλία τής Παναγίας ή όρθόδοξη θεολογία μας τήν λέει «έργαστήριο ένώσεως τών δύο φύσεων», τής θείας καί τής ανθρώπινης φύσης!

Άλλά ό,τι λέγεται για τήν Παναγία ή Όρθόδοξη Θεολογία μας πάλι τό λέει καί για τήν Έκκλησία. Έπομένως: Όπως στήν Κοιλία τής Παναγίας μέ τήν Δύναμη του Άγίου Πνεύματος έγινε ή ένωση τών δύο φύσεων, τής θείας καί τής ανθρώπινης, έτσι καί στήν «Κοιλία» τής Έκκλησίας, δηλαδή, στόν άγιο Ναό, γίνεται ή ένωση μας μέ τόν Θεό, μέ τά Άγια Μυστήρια πού τά τελεί τό Άγιο Πνεύμα.

2. Άλλά τί έφερε ό Ίησους Χριστός στόν κόσμο όπου ήλθε; Έφερε, χριστιανοί μου, αυτά τά δύο πού θά σάς πώ τώρα, από τά όποια προέρχονται μύρια καλά. Πρώτον, ό Χριστός στόν κόσμο όπου ήρθε κήρυξε τόν άγίο Του λόγο, πού είναι γραμμένος στό Άγιο Εύαγγέλιο καί δεύτερο, μέ τήν σταυρική Του θυσία, έδωσε τό Αίμα Του για τήν άφεση τών άμαρτιών μας. Έπομένως, χριστιανοί μου, άφού έορτάζουμε Χριστούγεννα, πρέπει νά δεχθοιμε όλόκαρδα αυτά τά δύο δώρα του Χριστού μας πού σαρκώθηκε για μας: Νά διαβάζουμε τό Άγιο Εύαγγέλιο καί νά κοινωνοιμε συχνά τό Αίμα του Χριστού μας, πού είναι στό Άγιο Ποτήριο, όταν ό ιερέας λέει στους πιστούς στήν θεία Λειτουργία: *«Μετά φόβου Θεού πίστεως καί αγάπης προσέλθετε»!*

Μέ αυτά τά δύο, άδελφοί, μέ τήν μελέτη του άγίου Εύαγγελίου καί μέ τήν θεία Κοινωνία, κάνουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Χωρίς όμως αυτά τά δύο ή έορτή τών Χριστουγέννων θά είναι ψυχρή για μας καί δέν θά μιλάει καθόλου στήν καρδιά μας. Τότε τά Χριστούγεννα θά είναι χωρίς Χριστό.

Σας εύχομαι, όμως, όλόκαρδα, άδελφοί, Χριστούγεννα μέ Χριστό! Μέ Εύαγγέλιο καί μέ θεία Κοινωνία!

Μέ πολλές εύχές,
† Ό Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ίερεμίας